

STEPHEN KING

ROBIN FURTH • PETER DAVID • JAE LEE • RICHARD ISANOVE

DE DONKERE TOREN



DE JONGE JAREN VAN
DE SCHERPSCHUTTER

STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN

SCANS BY REDJANE



DE JONGE JAREN
VAN DE
SCHERPSCHUTTER

STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN

DE JONGE JAREN
VAN DE
SCHERPSCHUTTER

CREATIVE DIRECTOR AND EXECUTIVE DIRECTOR
STEPHEN KING

PLOTTING AND CONSULTATION
ROBIN FURTH

SCRIPT
PETER DAVID

ART
JAE LEE AND RICHARD ISANOVE

LETTERING
CHRIS ELIOPOULOS / DPS

ASSOCIATE EDITOR
NICOLE BOOSE

EDITOR
JOHN BARBER

SENIOR EDITOR
RALPH MACCHIO

COLLECTION EDITOR
MARK D. BEAZLEY

ASSISTANT EDITORS
MICHAEL SHORT AND CORY LEVINE

ASSOCIATE EDITOR
JENNIFER GRUNWALD

SENIOR EDITOR, SPECIAL PROJECTS
JEFF YOUNGQUIST

SENIOR VICE PRESIDENT OF SALES
DAVID GABRIEL

VICE PRESIDENT OF DEVELOPMENT
RUWAN JAYATILLEKE

PRODUCTION
JERRY KALINOWSKI

BOOK DESIGNER
PATRICK McGRATH

VICE PRESIDENT OF CREATIVE
TOM MARVELLI

EINDREDACTEUR
JOE QUESADA

UITGEVER
DAN BUCKLEY

MET DANK AAN CHUCK VERRILL, MARSHA DEFILIPPO, RALPH
VICINANZA, JIM NAUSEDAS, JIM MCCANN, BRIAN STARK, RAPHAEL
RODRIGUEZ, SALVADOR LARROCA, JOHN ROMITA JR., CARRIE
BEADLE, JEOF VITA, CHRIS ALLO, JEFF SUTER, RICH GINTER EN JIM
CALAFIORE

© 2007 by Stephen King
All rights reserved

© 2008 Nederlandse vertaling

Uitgeverij Luitingh - Sijthoff B.V., Amsterdam

Alle rechten voorbehouden

Oorspronkelijke titel: *Dark Tower Graphic Novel Collections 1*

Vertaling: Hugo Kuipers

Omslagontwerp: Karel van Laar

Omslagillustratie: Jae Lee & Richard Isanove

ISBN 978 90 245 2787 8
NUR 334 / 360

VAN MIDDEN-WERELD EN WONDEREN

In 1970 ging Stephen King achter de godalmachtige stoomwals zitten om het eerste deel van zijn inmiddels veelgeprezen romanserie te schrijven. In de daaropvolgende vijfendertig jaar schiep hij een zevendelig meesterwerk dat elke indeling in literaire genres tart. In de eerste plaats is het een Grote Queeste: de reis van een scherpshutter met als doel de fabelachtige Donkere Toren in het middelpunt van het bestaan te vinden voordat hij instort en er chaos uitbreekt. De thema's zijn legio. De iconografie is uniek.

In de Donkere Toren-boeken zijn vele verschillende elementen, van heroïsche fantasie tot de spaghettiwesterns van Sergio Leone, aanwezig. Keer op keer voelde King zich onweerstaanbaar aangetrokken tot Roland Deschains 'wereld die was verdergegaan', alsof hij Rolands reis van Midden-Wereld naar Einde-Wereld beschrijft zoals die hem wordt geopenbaard in plaats van het hele verhaal uit het niets te verzinnen. Rolands universum is zo echt geworden dat in veel ander werk van King naar de Donkere Toren-serie wordt verwezen. En de auteur werd zelf een personage in de latere delen.

Enkele jaren nadat het laatste deel was voltooid, begonnen Stephen King en zijn mensen met Marvel Comics te onderhandelen over het uitbrengen van een stripversie van dit ongelooflijk waardevolle werk. Het gevolg van die buitengewoon productieve besprekingen was de succesvolle Donkere Toren-strip. In de eerste zeven afleveringen werden de vroege tijden van Roland Deschain en zijn ka-tet beschreven. Verteld werd hoe ze van het legendarische Gilead naar het afgelegen plaatsje Hambry reisden, waar Roland zijn grote liefde, Susan Delgado, leerde kennen. Ik vond het een groot voorrecht om deze uitgaven te mogen redigeren en te zien hoe de wereld van de scherpshutter de overgang maakte van de gedrukte pagina naar het visuele medium dat we strip noemen.



Ik ben enorm trots op de gebonden editie die je nu in handen hebt. Dit boek bevat het eerste, uiterst belangrijke verhaal van een grotere onderneming. Een groot deel ervan is ontleend aan het vierde boek in de serie, Tvenaarsglas. Bijna alle aspecten van het scheppingsproces leverden moeilijkheden op: er was maar weinig dat de makers de juiste richting kon wijzen, vandaar dat we afgingen op onze intuïtie en ons talent, en uiteindelijk is dat het beste wat je kunt doen.

Als je nooit hebt kennism gemaakt met de Donkere Toren, Stephen Kings schitterende meesterwerk, benijd ik je. Op deze bladzijden zul je een buitengewone reis maken naar nevelige fantasiewerelden die je tegelijk angst zullen aanjagen en in hun ban zullen brengen.

Laat nu de wereld van alledag maar rustig wegglijden. We hebben een afspraak in de woestijn – de apotheose van alle woestijnen – met de raadselachtige man in het zwart. En hij houdt er beslist niet van als we te laat komen.

Geniet ervan,

Ralph Macchio

Ralph Macchio

2007

STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE JONGE JAREN
VAN DE
SCHERPSCHUTTER

HOOFDSTUK EEN

Zie dit nu.
Zie het goed.

Een man, geheel in het zwart,
rent door een witte, verblindende
en waterloze woestijn.



Hij maakt diepe geluiden
in zijn keel, hoort ge ze
niet?

Is dit de wilde wanhoop
van een konijn aan het
eind van zijn krachten?

Is dit het grinniken van
een vos die zich tegen
zijn jager keert?



Het kan beide zijn,
wat u maar
behaagt.

Zekerheid heb ik
niet. Zeker is alleen
dit:





De man in het zwart
vluchtte door de
woestijn...



... en de
scherpschutter
volgde hem.



Als de scherpschut-
ter je bekend voor-
komt, nou, dan kan
dat heel goed.



Echo's van hem waren
te zien in verhalen uit
veel andere plaatsen,
op veel andere
manieren.

Zoals verhalen over
een zondvloed in het
bewustzijn van de hele
mensheid voorkomen,
zo is de scherpschutter
daar ook.

Hij is iconisch en legendarisch en je beste vriend, prijs de Man Jezus, en je ergste vijand.

Je verdoemenis of je behoud, en soms niet eens 'of' maar 'en', begrijpt ge?





Met zijn prooi heeft hij slechts
gemeen dat hij bekendstaat on-
der vele namen, indien van iemand
als hij gezegd kan worden dat hij
'bekendstaat'.

De scherpschutter is een wezen van wat
gij het lot en hij 'ka' noemt. Ka is een
wiel, en al wat het kan, is rollen, en het
komt altijd op het beginpunt terug. De
ka van de scherpschutter beweegt
zich naar een onvermijdelijk doel...

... een Donkere Toren.

Maar zoals het wiel draait, zo leidt
het hem ook terug naar het verre
verleden. Vrienden, dierbaren, een
ooit bloeiend land, nu dood...

... en een vader wiens
gezicht nooit mag
worden vergeten.

Geen herinnering krachtiger
dan die aan een geur.

Zie de scherpschutter nu,
in zijn jeugd, met de schimmen
van jonge mannen die weinig
besef hebben van hun sterfe-
lijkheid. Zie hem... zie hen
... goed.



Ruik de bedwelmende geur van het hoge gras en de schone, onvervuilde lucht, en zeg dankie, sai, voor deze blik op het uitgestorven rijk van Gilead...

... In een tijd waarin de wereld... zo niet nieuw was, al spreken sommigen van 'Nieuwe Aarde', dan toch wel niet zo oud als hij zou worden, en alles is mogelijk.

Wanneer de queeste van een man begint met de proef die een jongen aflegt.





Roland Deschain, zoon van Steven uit de lijn van Eld. Een krijger van het wit. Zelfs op deze jonge leeftijd voelt hij zijn ka - zijn lot - als een zwevende sluier...

Je richt niet met je hand.



Hij die met zijn hand richt is het gezicht van zijn vader vergeten. Je richt met je oog.

Cuthbert Allgood, zoon van Robert. Onder zijn eeuwige grappen en vriendelijke aard gaan een diepe complexiteit en duistere wendingen schuil.

Je schiet niet met je hand.



Hij die met zijn hand schiet is het gezicht van zijn vader vergeten. Je schiet met je geest.

Alain Johns, zoon van Christopher. Ondanks zijn saaie uiterlijk is hij plenter en gevoelig en heeft hij de telepathische 'gave'.



Je doodt niet met je revolver.

Thomas Whitman en Jamie DeCurry, die met de moeder-
vlek, en er zijn anderen wier namen en vaders ge niet hoeft te weten. Wel vernemen wij over hun zorgen. En hun zorgen betreffen deze man:

Zijn naam is Cort.

Zijn woord is wet.

A group of men, some wearing hats and carrying gear, are gathered in a misty, desolate landscape. In the background, there are large, ancient stone ruins with arches and pillars. The scene is rendered in a comic book style with a muted color palette of greens, browns, and oranges.

Hij die doodt
met zijn revolver
is het gezicht van
zijn vader vergeten.
Je doodt met je
hart.

Begrepen,
wormen?

Meer geuren dan.
De geur van regen,
sterk in de lucht, en
heggen groen en zoet.
En nog vluchtiger...

... de geur van
uitdaging en
verwachting.



Dwazen zijn de
enigen op aarde die
erop kunnen rekenen
dat ze krijgen wat ze
verdienen.

Laat mij zien dat
jullie geen dwazen zijn,
wormen. Laat mij zien
dat jullie niet alleen de
weg van de oorlog kennen,
maar ook de weg van
de jacht...

... of jullie
krijgen wat jullie
verdienen. Reken
daarop.



Bereid je
voor, Alain.

We zijn
klaar.



Ha! Vlieg,
witgevederde
rotzakken!



Zie de snelheid van Rolands hand.
Toen al had hij, eerste onder
gelijken, zijn havik in de lucht als
de anderen de kappen nog
wegtrokken.

De haviken zijn meer
dan slechts dieren. Meer
dan slechts vogels.



Het zijn voorbeelden voor
de jonge, aankomende
krijgers.

Ze jagen, snel,
doeltreffend,
emotieloos.



Het zijn doders met een
aangeboren perfect
instinct.



Waren de leerlingen maar
zo fortuinlijk.

Julie waren
traag, wormen!



Neem ons niet
kwadelijk, Cort.
Maar...



Spreek de hoge taal!

Spreek je Akte van Berouw in de taal van de beschaving, waarvoor betere mannen zijn gestorven dan jullie ooit zullen worden, wormen!



Wij schamen ons. Wij zijn de gezichten vergeten van onze vaders, wier revolvers wij ooit hopen te dragen.

Zo is het, vlegels. Jullie zullen nadenken over wat jullie fout hebben gedaan...



... en jullie overpeinzingen scherpen met honger. Geen avondeten. Geen ontbijt.

Probleem, zoon van Steven? Vind je dat ik te hard ben voor je medewormen? Wil je je ongenoegen uitspreken als een man?



Misschien.

Dan is er hoop voor jou.



Als je denkt dat je het kunt, kom dan naar mij, worm. Kom naar mij, zoals onze traditie wil... bevecht mij... en ga heen als scherpschutter... of als balling.

En volg dan het voorbeeld van je havik. Bedenk... haviken zijn Gods scherpschutters.



Wij kennen Rolands innerlijk niet, en daarvoor zeggen wij dankie, want het zou ons de pis uit het lijf jagen.

Maar het boek over haviksjacht dat hij draagt, bewijst dat Corts woorden hem blijven.

En nu, als het u behaagt, of als het u niet behaagt, stel ik Marten voor, moge u niet te lang of te goed kijken.

Marten Broadcloak, tovenaars en eerste adviseur van Rolands vader Steven.

Steven is een groot man. Leider van de scherpschutters, en binnenkort dijn van Gilead. Maar alle mannen hebben zwakheden.

En Marten Broadcloak is die van Steven, zoals Roland nu zal ontdekken.

Jij daar. Kom binnen.

Kom binnen! Blijf niet in de gang staan.

Je moeder wil je spreken.



Gabrielle! Je vroeg
je af wat je zoon
ultoerde. Nu kun je
het vragen.

Wat... Marten!
Neem... neem me
niet kwadelijk.

Roland. Ik heb
nooit...

Ik heb je de
laatste tijd niet
veel gezien...



En Roland ziet veel te veel van
zijn moeder... haar naaktheid,
en de liefdesbeet in haar hals,
voorwaar niet afkomstig van
haar echtgenoot, daar kunt ge
zeker van zijn.

Gaat het
goed met je, Ro?
Met je lessen?

Is... is Cort
tevreden?

Ik doe
mijn best.

En David, je
havik?

Zijn beste
tijd gehad.



Op een dag wordt
Roland een groot
vechter, als zijn
vader, nietwaar,
jongen?

Ja. En eerder
dan jij denkt.

Veel succes.
Ga je hand
zoeken.



Roland! Ro,
neem me niet
kwa... unhhh!

Ik zal je
reden geven
om te huilen.



Slechte tijden komen te paard, ja dat komen zij.

Ik kan u niet vertellen of Roland bij het intrappen van Corts deur weet dat hij precies doet wat Marten wil dat hij doet...

Of hij weet het, maar het laat hem koud.



Cort!



Cort! Ik kom je halen, knecht!



Je bent er vroeg bij, snotneus. Minstens twee jaar, zou ik zeggen.

Leer mij niet meer, knecht. Vandaag leer ik jou.

Het is jammer. Je was een veelbelovende leerling... de beste in twintig jaar. Het zal triest zijn te zien hoe je gebroken een doodlopend pad op gaat.

Dit is verspilling. De straf voor al te groot enthousiasme is gelijk aan de straf voor onwaardigheid. Kun je niet wachten?

Ik neem het je niet kwalijk. Je wilt het voorbeeld van je vader volgen door mij zo jong uit te dagen, om het recht te krijgen revolvers te dragen.



Maar Steven Deschain is heer van Gilead, en twee keer zo veel mans als jij... Waarom wacht je niet nog eens half zo lang? Nou?

Geen antwoord? Goed. Als jij het zegt, laat het dan zo zijn. Over een uur. En het wapen van je keuze.

Neem jij je stok mee?

Zoals altijd. Welk wapen kies jij?

Dat is mijn zaak.



Verstandig genoeg als begin.

Je realiseert je dat je je vader, je moeder en je ka-babbies hoogstwaarschijnlijk nooit meer ziet?



Ik weet wat verbanning betekent.

Ga dan en denk aan het gezicht van je vader.



Niet dat het je wat zal helpen.



Ze zeggen dat John Farson polo speelt met menselijke hoofden.

Nou en, Alain? Farson vecht tegen het Genootschap, maar mijn vader zal hem mores leren.



Denk dat maar, als je dat wilt, Bert, maar mijn vader krijgt hem eerst te pakken, en dan is er niet genoeg om...

Roland? Wat scheelt je?



Niets.

Je lijkt jezelf niet.

Ik ben mezelf. Tenminste, voorlopig.



'Voorlopig'? Je spreekt in raadsels...



Weet je nog dat ik zei dat Alain 'de gäve' heeft? Die komt hem nu van pas, want een beeld van daarstraks springt als een wilde brabbeldas op hem af.



Je hebt Cort uitgedaagd? Ben je gek?

Jazeker.



Hal, David.



Een uur praat hij bijna non-stop met zijn havik alsof hij met een mens palavert, zelfs tot aan het strijdpark.

Ik denk dat je vandaag dood zult gaan. Ik denk dat je een offer zult worden, net als die vogeltjes waarmee we je hebben getraind.

Weet je het nog? Nee?

Het maakt niet uit. Na vandaag ben ik de havik...

... en elk jaar op deze dag zal ik in de lucht schieten om jou te gedenken.



Een nobel doel, Roland, maar in de lucht schieten is niet het moeilijkste.



Je wapen, stomeling! Je bent je wapen vergeten!

Ik heb het bij me.

Is Cort er al?



Cort is hier.



Ben je hier gekomen met een serieus doel, jongen?



Ik ben gekomen met een serieus doel.



Ben je gekomen als een paria uit je vaders huis?



Aldus ben ik gekomen, meester, en blijf dat tenzij ik u versla.



Ben je gekomen met het wapen van je keuze?



Aldus ben ik gekomen.



Wat is je wapen?



Mijn wapen is David.



...

Huh. Laatste kans om je terug te trekken, jongen.



Laatste kans om je over te geven, oude man.



Dus je neemt het tegen me op, jongen? In wiens naam?



In de naam van mijn vader, Steven Deschain, van de lijn van Eld.

Kom dan, gij arm verdoemd ding.

Cort heeft het voordeel dat als het op vechten aankomt hij alles weet wat er ooit is geweest.

Dat is zijn kracht, maar ook zijn zwakte. Weten wat er is geweest, zegt niets als er iets nieuws op komst is.

Je kunt zien dat, zelfs nu Roland vooraf heeft gezegd wat zijn wapen is, Cort het nog steeds niet begrijpt.



Roland lanceert David als een geluidloze kogel, en dan begrijpt Cort het. Maar te laat, te laat!

Grijp hem, David!













Ik geef me
over, scherp-
schutter. Met
een lach.

Vandaag heb je je het
gezicht van je vader
herinnerd, en van allen
die voor hem kwamen.

Wat een
wonder heb je
verricht.



De sleutel. Mijn
geboorterecht,
meester.

De sleutel van de
kluis met de begin-
nerswapens die ik heb
verdiend... die ik nu
moet dragen.

Heb je die zo
dringend nodig? Zo
dringend? Ja... ik was
er al bang voor.



De havik is een
prachtig wapen.
Hoe lang heb je
hem getraind?



Ik heb David
nooit getraind. Ik
sloot vriendschap
met hem.

De sleutel.

Onder mijn
riem.



Ik leer jou niets meer,
scherpschutter. Je hebt
me overwonnen, twee jaar
jonger dan je vader, die de
jongste was. Maar laat me
je een goede raad geven.

Wacht.



Waarop?

Laat het nieuws
en de legende voor je
uit gaan. Er zijn er die
ze zullen uitdragen.
Dwazen, misschien. Op
den duur kunnen wor-
den zelfs een tovenaer
betoveren.

Begrijp je wat
ik bedoel?



Ja, dat denk ik
wel. En als ik mijn havik heb
begraven, ga ik naar de bordelen
in de benedenstad. Daar zullen
ze zich afvragen waar je blijft.
Misschien troost ik een of
twee van hen.



Breng hem naar zijn
huis en haal een ver-
pleegster. Nee, twee
verpleegsters.
En Bert...

Ja, hulp bij het
begraven van mijn
havik.

Ja, Roland?
Heb je iets
nodig?



Zie hem nu in de wapenkamer,
de lucht zwaar van traditie.



Zijn vaders grote wapens
met de sandelhouten
kolven zijn niet voor hem,
nog niet.



Nu passen hem slechts
de vernikkelde wapens
van een eerstejaars
scherpschutter.

Hij streelt die
als ware het een
vrouw...

... maar dan
met meer
liefde.



Ro... Neem me niet kwalijk als je het liever niet zegt, maar... nu alles is gezegd en gedaan...

Waarom ik het deed?

Ja.

Het is ingewikkeld...



Roland!
Je bent... je hebt... zijn dat...?

Blijkbaar is je kleine jongen opgegroeid tot scherp-schutter, Gabriëlle. Ik moet bekennen... dat ik verrast ben.



Want je dacht dat ik zou falen en verbannen zou worden. Dat was je plan.

Ro', zeg dat niet. Marten zou nooit...

Laat maar, liefste. Hij is net zo dom als zijn vader.

Toch niet zo ingewikkeld, hè?



Je zegt de waarheid.



Als ik jou was,
had ik Marten
ter plekke
gedood.

Maar ik *bén*
jou niet, hè? Geen
scherpschutter.

Zie je dingen nu
anders? Heb je hem
daarom gespaard?

Ik spaarde
hem niet.
Ik heb hem
alleen niet
gedood.

Nog
niet



Zoals Cort altijd
zei: ren zonder na te
denken en je valt in
een gat.

Wat valt er dan
nog meer te
denken dan aan
moord?

O... iets.



David is op de open plek aan het
eind van het pad gekomen.
Rolands pad is nog maar net
begonnen.



Zie nu waar het heen leidt, Roland:
naar de plaats waar hij spottend had
gezegd dat de verslagen Cort niet zou
komen: het bed van
een hoer.

Misschien redeneert hij dat slechts
een man een andere man kan doden... en
om waarlijk een man te zijn moet men
alle mannelijke wapens leren gebruiken,
ook het wapen dat God mannen bij
hun geboorte geeft.



Of misschien was hij gewoon
nieuwsgierig... of kon hij zijn
razernij slechts beteugelen
door haar om te zetten
in passie.



Om welke reden dan ook, de
daad was geschied, zoals
ge ziet, en nu slaapt hij als
de doden.



Zoer dat hij mis-
schien spoedig bij
hen zal zijn.



O, jij schoft!
Jij...



In het duister richt hij zijn
wapen, maar het geluid van een
afgevuurde kogel explodeert in
de kamer...

... en een halve hartslog later
explodeert het trainingswapen
ook, kapotgeschoten uit Rolands
hand. Hij schrikt, maar die schrik
is niets in vergelijking met de
volgende woorden
die hij hoort...



Je bent het
gezicht van je
vader vergeten.

Dat zijn krachtige woorden.
Ze spreken van schaamte.
Ze spreken van eerloos
gedrag.

En als de woorden zijn
uitgesproken door je eigen
vader, voortkomend uit zijn
eigen gezicht, nou...

Wat anders kun je zeg-
gen dan de woorden 'zeg
waar', en 'wij zeggen
dankie, sai.

STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE JONGE JAREN
VAN DE
SCHERPSCHUTTER

HOOFDSTUK TWEE



Arme Roland. Ruw
gewekt uit de laatste
goede slaap van zijn leven,
ingewijd in de mysteries van
seks door een willige hoer...

... en nu kijkt hij in de koude,
veroordeelende ogen van zijn vader,
die hij in het westen waande, in
Cressia, jagend op het kwaad van
Farson.

Eer aan de hoer. Ze is
een felle en barst in woede
uit omdat haar bed ver-
stoord is.

Hé! Je kan
hier niet zomaar
binnenkomen! Ik hoef
mijn stem maar te
verheffen...

Steven verheft zijn
stem niet. Hij heft zijn
revolver.

Op dat moment verlaat
de hoer haar bed en ons
verhaal. Ik wed dat Roland
wou dat hij dat ook kon
doen.



Ik wist al sinds
je peutertijd dat je geen
genie was, Roland... maar
tot gisteren heb ik nooit
gedacht dat je een
idiot was!

Je laten
opdrijven als
een koe naar
de slachtbank!
Goden!



Jij bent het gezicht
van je vader vergeten.
Zeg het!



Schiet maar als je wilt.
Waarom niet? Maak de mislukking
compleet. Goden, wat zou ik dat
verwelkomen!

Vader, ik heb
gisteren de proef af-
gelegd. Ik heb Cort zijn
stok ontnomen. Ik won.
Ik ben een man.



Je
bent een
dwaas.

Je bent een
dwaas van veertien
jaar, de ergste,
onberekenbaarste
soort.



Ze waren samen! Je vrouw en
je raadgever... je tovenaars!

Ik zag het spoor van
zijn mond op haar hals!
Op mijn moeders
hals!

Vandaag maak
ik hiermee een eind
aan zijn verraderlijke
verleidersleven, en als jij
niet man genoeg bent
om mij te helpen, ga
dan opzij en laat
m...



Ik weet het al
twee jaar.

V-van moeder?
En...?

Ik had het mis, en ik
verontschuldig me. Je
bent mijn gezicht niet
vergeten, Roland...

Toch was het
dwaas van je. Alleen
door de genade van de
goden en door ka ben je niet
naar het westen gestuurd,
als de zoveelste ware
scherpschutter die van het
pad van Marten en John
Farson is verwijderd.



Als ik je had
verloren, Roland,
zou ik zijn ge-
storven.



Je kunt niet naar
het paleis terug... Je
zou dood zijn voor de
avond viel. Ondanks
alles kun je je lots-
bestemming niet
ontgaan...

Niettemin heeft
Marten gezworen je te
doden voor je tot een probleem
van hem bent uitgegroeid. Je
moet Gilead toch verlaten. Al is
het maar voor een tijdje, en
niet naar het westen, maar
naar het oosten.

En ik stuur
je ook niet alleen,
en evenmin zonder
doel.



Roland luistert naar
de plannen van zijn vader,
maar verwed al het kleingeld in
je zak er maar onder dat hij nog
kooft van woede ten opzichte
van de man die de vijand is van
hemzelf... van zijn vader...
van allen...



Marten Broaddoak.

Als een spin in een privévertrek met van alles, van vergiften tot een misvormde menselijke foetus. Hij is al wat kwaad is en nog meer.

Maar 'Marten' is niet zijn enige naam. Hij heeft vele namen, vele verschijningen. Hij is Walter O'Dim... de man in het zwart...



Sommigen zeggen zelfs dat hij John Farson zelf is, de vijand van het Genootschap.



Of dat nu waar is of niet, Marten is beslist een gemene rotzak.



Zo ver van de zon als het
duisterste duister kan zijn...



En ver van de zoon des mensen,
slechts overtroffen door de
duivel zelf...

En met de duivel zelf spreekt
Marten nu, door een ruw en
puntig stuk rokerige kwarts.



Ook de duivel heeft vele
namen. Ge kent ze waar-
schijnlijk wel, misschien
schreeuwt ge ze uit in nacht-
merries...

... die snel, genadig
vervagen bij het
ontwaken.

Als ge durft... zie
dan nu datgene waartegen uw
wakende geest u beschermt.
Le Casse Roi Russe, spits als
zoveel bloederige stalag-
mieten in Einde-Wereld...

... versierd met de resten van
dwaze en tragische sukkels, die
bezwegen zijn voor de niet-be-
staande genade van de kasteel-
heer...

... de antichrist, de heer
der spinnen...



Heil de scharla-
ken koning.

Negeert ge, als ge kunt,
de walgelijke weergave
van zijn scheurende en
slurpende eetgeluiden.
Let liever op de zes bol-
len die hem omringen.

Zes 'ziende' bollen zijn het,
zes van dertien, samen
Maerlyns regenboog
genaamd. Het dichtst bij
hem is altijd de zwarte bol,
zwarte Dertien.



Zwarte Dertien, zwart als het hart van de man die hem gebruikt om met de Scharlaken Koning te palaveren, trekt nu de aandacht van het schepsel.



Gegroet, koning. Het laatste nieuws van het begin van het einde, aldus:

Steven Deschain is teruggekeerd naar Gilead. Dit is evenwel geen probleem...

In de Geschoren Bergen wordt de vernietiging van de scherpschutters en het Genootschap beraamd.

En zoals u verzocht, wordt de roze bol van uw regenboog naar de beoogde gebruiker gebracht. Alles is...



De Scharlaken Koning spreekt. Als direct gevolg daarvan huivert ergens een slapende, dromende baby en sterft in zijn wieg.

Niet 'alles'. De jongen... Roland. Is hij verbannen of, beter nog, dood?

Niet... precies. Tegen de verwachting in heeft hij het tweegevecht gewonnen. Hij is nu scherpschutter.

Je poogt voor-spellingen te vrijdelen, maar verhaast ze juist. Ik ben ontevreden, Walter O'Dim.



Stel mij niet nog eens teleur... Maak een eind aan Roland voordat hij, zoals is voorspeld, een eind aan ons maakt.



Neem me niet
kwadelijk, hoogheid.
Ik zweer dat...

Lange dagen en
aangename nachten,
tovenaar. Of misschien
in jouw geval...

... moet de
begroeting 'korte
dagen en onaange-
name nachten' zijn, jij
snotpegel.



Hoe durf je! Op
wiens gezag dring je mijn
kamers binnen, onaange-
kondigd en onwelkom?



Op het gezag van Steven Deschain van het huis van
Eld, zoals je kunt raden. En hoe durf jij verontwaardi-
ging te tonen, verrader?

Verrader,
zeg je?

Ja, dat zeggen wij,
en zegt ook het
arrestatiebevel. Wij
hebben opdracht
je te arresteren,
hond.



Zoals jullie
zeggen, o trouwe
wachters...



... zo zij
het.



burf?



Weg jullie, mormels! Ga paren met een brabbeldas!



Dwazen.

Alsof zij iemand kunnen arresteren die slechts een kristal en een stuk krijt nodig heeft...



Om te gaan waar hij wil.

En ik zal ver gaan.



Vaarwel, Gilead, en brand in de hel. Want branden zul je...



... en bij alle pestilente goden, mijn hand zal de lucifer vasthouden.



En zo verlaat Marten, voorlopig, ons verhaal, al zal zijn aanwezigheid nog voelbaar zijn. Laten we ons nu tot de rand van Gilead wenden...



... waar, kort nadat de zon weer is ondergegaan, Roland met zijn vrienden Cuthbert en Alain bijeenkomt om hun missie te vernemen en hun zegen te krijgen van hun vaders.



Cuthbert... wat heb je daar om je nek? Het lijkt een roekenschedel.

Een waar woord, sai Deschain. Ik noem hem 'Uitkijk'. Hij is mijn beste vriend, buiten Roland en Alain.

Robert, je zoon is... uniek.

Goddank, Steven. Als er meer dan een van hem waren, zou ik ze beiden doodschieten.

Over schieten gesproken, verstoppen jullie je wapens onder jullie beddengoed. In Midden-Wereld zijn er tegenwoordig weinigen die ze dragen... Jullie willen niet laten weten wie jullie zijn.



Onthoud jullie 'nieuwe namen' die op deze vervalste papieren staan. Noem elkaar niet bij de echte naam, tenzij jullie echt alleen zijn.



Bedenk, in Hambry zijn jullie leerling-veedrijvers die paarden voor het Genootschap willen kopen.

In werkelijkheid bespieden jullie voor ons de Paardenvereniging. Jullie gaan na of sommigen van hen - zoals wij vermoeden - aan Farsons kant staan.



Kijk niet nors, Roland, dit is niet zomaar bezigheid. Wij hebben echt paarden nodig voor onze strijd tegen Farson. Zoals die van Pat Delgado, een veedrijver voor de baronie Mejis.

Kijk ook of ze, zoals geruchten willen, alle raffineren voor Farsons machtige wapens van de Grote Ouden. Zo ja, dan veroveren of vernietigen wij de velden.



Met deze postduiven
zullen jullie ons op de
hoogte houden.



Bedenk, Roland, houd je emoties
in toom. Bega niet de fout je hart
bij je hand te brengen, zodat het
beide verraaft, weet ge?

Ik weet het
zeer goed,
sal.

Nog één
ding, zoon...



... onze spionnen zeggen dat een van Maerlyns
bollen – de roze die ze 'grapefruit' noemen – op
weg naar het oosten is. Farson hunkert daarnaar.
Als je hem vindt, stuur dan bericht, maar
gebruik de grapefruit niet. Begrepen?

Ja, vader. En ik
zweer... ik zal je
gezicht nooit
vergeten.

Dat lijkt
me niet, anders
zal een trap tegen
je achterste je
geheugen wel
opfrissen.



Als Robert en Cuthbert
afscheid nemen, ziet Roland...
haar. Verborgen in de
schaduw.



Zijn moeder komt hem uitge-
leide doen. En hij mompelt, net
hard genoeg dat zij het kan
horen...

Mijn vaders gezicht
zal ik altijd onthou-
den. Het jouwe...



... zal ik
proberen te
vergeten.

Gesmoord door emotie,
zegt Gabriëlle geen
woord.



Roland, al zijn emoties
dood, kan het niet
schelen.



Zij gaan naar hier...
naar Hambry.

Zonder te weten dat de
kaarten tegen hen zijn
vervalst.



Zo te zien
win ik weer.

Blijkbaar, Clay
Reynolds, heb je
onverklaarbaar veel
gewonnen.



Wat kan ik zeggen,
behalve dat ik de
beste 'Kijk'-speler uit
deze streken ben.

Dat kun jij
zeggen. Maar ik...
ik kan iets anders
zeggen. Ik kan zeggen
dat jij een vervloekte
valespeler bent.



O, kun je
dat?

Jazeker.



BLAM



En nu? Kun je
dat nu ook
zeggen?



Reynolds!
Hoorde ik daar
een schot?

Ik denk
van wel,
Jonas.

Heb je
iemand
gedood?

Nou, ik hoop het.
Als ik hem niet van
dichtbij kon doden, zou
dat slecht voor mijn
reputatie zijn.



De Grote Doodkistjagers
hebben meer aan hun
hoofd dan jouw vermaale-
dijde reputatie.

Hij zei dat ik
vals speelde.

Het kan me niet
schelen, al zei hij dat
je hem met zijn vrouw
bedroog... jou kennende,
deed je dat waarschijnlijk
ook. Verspil geen
munitie aan mensen die
het niet waard zijn!

Zo te horen, Jonas,
stijgt die blikken
ster je naar het
hoofd.



Ik weet dat ik nog niet over het ka-tet heb verteld. Over ka wel, over ka-tet... niet. Neem mij niet kwadelijk. Ik maak het nu goed.



Ka-tet betekent 'een uit velen', maar meer dan dat...

Een groep mensen verbonden door het lot – door ka – met hetzelfde doel en, goed of kwaad, hetzelfde einde. Samen tot de dood het laatste woord heeft, zoals altijd.

Zie nu Roland en zijn ka-tet van Cuthbert en Alain, op weg naar ka, en ook op weg naar Hambry.

Zelfs ka-tets krijgen honger, en de vervallen herberg lijkt een goede plaats om halt te houden.

Zie je die paarden aan dat hek? Mutanten. Geen stamboek, zoals de onze.

We moeten oppassen dat we geen 'rijke jongens' uit de stad lijken. We moeten het onheil niet over ons afroepen.

Bert, wat doe je met die schedel?

Wat, luitkijk? Hij gaat mee. We kunnen alle hulp gebruiken.

Het interieur is erger dan de buitenkant. Enkele mannen bespotten een oude grasvreter, een arme stumper die verslaafd is aan het kruid.

Roland ziet een mogelijke bron van nieuws en biedt de grasvreter iets te eten aan... en is verbaasd als de oude man zegt...

Ik zag je aan voor een scherpschutter, jongen, maar vergeef me mijn dwaze fout – je bent te jong. Het moet door het kruid komen.

Zie, ik was ooit leerling. Ja, dat was ik.



Jij? Leerling-
scherpschut-
ter?

Welzeker. Maar
ik faalde voor mijn
proef tegen Fardo.
Werd met schande
naar het westen
gestuurd.



Hoe kom je
dan hier, in de
grenslanden tussen
baronieën?

Dat herinner ik
me niet. Dat doet
het gras met je.



Herinner je je niets?
Over Farson mis-
schien?

We... we willen geen
moeilijkheden onderweg,
en we hebben geruchten
gehoord...



Geruchten!
Geruchten zijn niks
waard. Farson heeft het
westen ingenomen, en het
oosten rot weg.

Het hele gebied gaat
naar de hel sinds Pat
Delgado is gedood... door
Hambry's nieuwe deputy's,
zeggen ze.

Verdomd jammer.
Kwam altijd op zijn reizen
naar deze herberg, die Pat.
Behandelde me goed. Ja.
Verdomd jammer.



Als hij je goed
behandelde... doen wij
dat ook. Hier, sai. Koop
voedsel, kruid... wat maar
helpt.



Delgado is dood. Verdraaid.
We zijn er amper en onze mis-
sie is al lamgelegd.

Het kan
alleen maar
beter wor-
den.

Geloof je
dat?

Nee, niet
echt.

Onder een Kussende Maan huiveren de Grote Doodkistjagers, de nieuwe deputy's, voor een stinkende oude vrouw met hangtieten en een barre woestijn op de plaats waar haar oude o-benen samenkomen...

... maar, geloof het of niet, haar opwinding om de zak die Eldred Jonas haar geeft is zo groot dat ze een vreemde warmte en vochtigheid in die droge kreek voelt.

Al kakelend mompelt ze een onoprecht dankwoord, waarop Jonas simpelweg antwoordt:



Verlies dat,
en je verliest
je hoofd.



Vrees mij
nooit, mijn
goede vriend.



Huh! 'Goede vriend.' Mannen,
dwaze verwaande nietsnutten,
dat zijn het!



Ooo, het is mooi,
zoals ik wel wist.

Door de zak heen
voelde ik je glimmer.
Zo, zo mo...



Once my cares were far away,
Yes, once my cares were far away...

Een
zingend
meisje?

Bij Farsons
ballen! Dat
kleine kring is
vroeg!



Now my love has
gone from me
And misery is in my
heart to stay...



Staakt uw
gejengel, juffie
– het steekt als
een vishaak in
mijn hersenen.



En hier zijt
ge.

Ja. Hier ben ik.
Vroeg, ik weet het. Ik
heb een eindweegs
gerend. De maan kwam
in mijn bloed, denk ik.
Dat zou mijn pa hebben
gezegd.



Welzeker, maar
dood is hij, je pa, Pat
Delgado... en jou, zijn
kleine Susan, laat hij
over aan de grillen van
anderen.

Laten wij doen
wat ons te doen
staat. En laten we
het snel doen. Hebt
ge iets voor me mee-
gebracht, juffie? Dat
hebt ge vast
en zeker.



Susan bedwingt haar walging
voor de oude heks en geeft
haar een zak munten die ze
van haar tante Cordelia heeft
gekregen.



Het vuur moet
worden gevoed,
juffie.

Gaat ge naar de
zijkant van het huis
en komt ge terug
met een armvol
hout.

Stevige takken
moeten er komen, en niet
zaniken als ge ze niet
kunt sjouwen. Ge zijt goed-
gebouwd, dat zijt ge!

Terwijl Susan doet wat haar is
gezegd, werpt Rhea een laatste
blik in Maerlyns grapefruit,
die ze wil verbergen. Maar dan...

O, mijn mooie
bol. O, ge leeft,
dat doet ge.

Maar waarom
toont ge me
Jonas en zijn
troep...?

Wacht... nee. Deze
zijn jonger. Zelfs
jonger dan Depape.

Een van hen
heeft een vogel-
schedel om zijn
hals... raar maar
waar.

En die... zo
nonchalant als hij
op zijn paard zit... de
aura van de dood om
hem heen...

Wellicht een
scherpschutter? Naar
het oosten gekomen,
welkeer, wellicht uit
Gilead zelf.

Kon ik maar
beter zien!

Dichterbij,
liefje! Nog
dichterbij!

Ge zijt niet
iemand van het
oude volk. Uw
gezicht ziet er niet
zo uit. Maar ge be-
hoort ook niet tot
de Buitenboog.

Wie zijt gij,
makker?
Wie?



Ge nam er
de tijd voor,
juffie.

Goed, juffie, dan
werken we het af.
Weet ge waarom ge
hier zijt?



Ik ben hier
op verzoek van
burgemeester
Thorin.

Zijn vrouw is
zonder vrucht
aan het eind van
haar stonden.

Hij wil een zoon
voordat hij ook niet
meer kan...



Houdt uw
kakel.

Hij wil tiet en
billen die niet pulpig
worden in zijn han-
den...

... en een doos die
vastgrijpt wat hij erin
duwt. Als hij nog man
genoeg is om het erin
te duwen.



Ik moet onderzoeken
of ge lichamelijk en
spiritueel intact zijt, juffie.
De reinheid bewijzen,
noemden de ouden dat.
Komt ge hier.

Als een duivel of
demon uw ziel heeft bevuild,
hetgeen een smet werpt op
het kind dat ge zult
dragen, is er een teken
achtergelaten.

Goed, goed.
Laten we lager
kijken.



Strak zijt ge.
Zo goed als
het maar kan.

Maar Thorin
zal daar iets
aan doen, dat
zal hij.





Hier, mijn teken.
Het sigul van
uw reinheid.



Zeg Thorin dat hij u
niet in zijn bed moet
nemen tot de Demon-
maan vol in de hemel
staat, over drie maan-
den. Niet voor Oogst.
Zeg hem dat.

Dat zal ik. Zijn
wij nu klaar?

Nou... Wellicht is er
nog één klein ding...



Kijk naar dit
medaillon, lieve
maagd...



... en
slaap.



Susan, dochter van
Patrick. Luistert ge goed,
en onthoudt. Onthoudt ge
het in de diepe grot waar-
heen uw wakende geest
nimmer gaat.

Onthoudt.

Welzeker. Ge zult
iets doen als hij uw
maagdelijkheid heeft
genomen. Ge zult het
meteen doen, zonder
er zelfs bij na te
denken.

Luistert ge nu naar
mij, Susan, dochter
van Patrick, en luistert
goed...



Wee Susan als ze de
heksenhut ontvlucht.

Pa... O
god, pa...

Waarom moest
je sterven?
Doodgedrukt
door je eigen
paard, zeggen
ze...

... zeggen
ze...



En wat ze over mij zeggen... Ik zie hoe
de vrouwen naar me kijken, fronsend,
afkeurend...

Het liefje van de
burgemeester. De
concubine van de
burgemeester.

De - snik
- h... h...
hoer.

Voor bescher-
ming en geld
en...



En dat gemene
schepsel, met haar
handen op me!



Pa... o, pa, had ik maar de kracht
mijn eigen leven te nemen. Om bij jou
te zijn op de open plek aan het eind
van het pad.

Als ik niet bij jou
kan komen... vind dan
een manier om mij
hier te beschermen.
Help...



A comic book panel with a dramatic, high-contrast lighting scheme. In the upper center, a dark, silhouetted figure stands atop a horse, holding its reins. The figure's face is partially illuminated by a bright light source from the left, creating a stark contrast. The horse is also dark, with its mane and tail appearing to flow in the wind. Below them, in the foreground, a person lies on the ground, covered by a vibrant red cloak. The person's head is turned away from the viewer, and their long, dark hair is visible. The background is a gradient of blue and purple, suggesting a twilight or dawn sky. The overall mood is somber and mysterious.

... me?

STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE JONGE JAREN
VAN DE
SCHERPSCHUTTER

HOOFDSTUK DRIE



Voelt ge het in de lucht? Dat knetteren, die
aandrang, vermengd met vage vertrouwd-
heid?

Zo is het altijd als verliefden elkaar voor het
eerst in de ogen zien. Zij zijn als sterren aan
de hemel...

... heet en fel brandend,
en dan dovend.

Wie weet zijn het wellicht steeds de-
zelfde, weet ge? Dezelfde zielen, altijd
ontmoetend, altijd hopend tegen beter
weten in... en altijd falend.

Sterren, allang dood, geven ons nog hun licht, weet
ge. Dat zeggen mannen die slimmer zijn dan wij
tenminste. De sterren zijn allang weg, maar wij zien
hun schittering nog lang nadat ze in vergetelheid
zijn weggeleden.

Zie deze twee sterren goed. Zie ze nu... we-
tend dat ook zij zullen verdwijnen... en toch
moeten we kijken, zoals ge ook naar die dode
sterren kijkt en hun schoonheid bewondert.

Goedenavond,
dame, en mogen
uw dagen op
aarde lang zijn.

Mogen de
uwe tweemaal
zo lang zijn.





Wat voert u naar ons kleine stukje van Midden-Wereld? Mag ik dat vragen?

Ik ben hier gekomen met twee van mijn vrienden, Richard Stockworth en Arthur Heath. Wij zijn hier in opdracht van het Genootschap, en wij komen als tellers.

Tellers van wat?



Van al hetgeen het Genootschap in de komende jaren in de komende jaren te stude kan komen. Vooral paarden.

Patrick Delgado was de man bij wie we daarover te rade moesten gaan. Familie van u, sai Delgado?



Welzeker. Mijn pa.



Het spijt me te horen dat hij op de open plek aan het eind van het pad is gekomen, Susan.

Dankie. Het spijt me dat ik u niet kan helpen met uw behoefte aan paarden. Mijn pa's eigendom... dat hij graag aan de vijanden van Farson zou hebben geleverd...

... is niet het mijne, want in Hambry kunnen alleen zoons het vermogen van hun vaders erven.



Dus... op jouw naam heb je...



Niets dan mijn naam en mijn herinneringen.



Ze lopen een tijdlang in onbehaaglijke stilte, en dan ziet Roland een skeletachtig woud van boortorens.

Hoe noemen ze gindse plaats?

Het olieterrein?
Citgo.

Werken sommige boortorens nog?

Welzeker, en ze zijn niet te stoppen. Niemand weet nog hoe.

Werken er nog oliemachines in Nieuw Kanaän? En is daar nog de alchemie om olie te veranderen in het spul waar machines op draaien?



Het heet raffinage, niet alchemie... en nee, wij hebben niet zo veel machines, al...



Dat geluid! Als... als het loeien van een sirene die wordt aangezwengeld door iemand die niet lang meer te leven heeft! Wat ter wereld is dat?

Dat is een dunnie. In Eyebolt Canyon. Hebt u daar nooit van gehoord?



Van gehoord, ja, maar nooit gehoord. Goden, hoe verdragen jullie dat? Het klinkt alsof het leeft. Heb jij de dunnie ooit gezien?

Ja, een of twee keer. Vanboven. Hij is lelijk... als een langzaam brandend turfvuur en een moeras vol schuimend groen water.

Ze zeggen dat hij groeit... maar hij ontsnapt niet uit Eyebolt Canyon, niet in jouw tijd of de mijne.



Uiteindelijk... veel te vroeg voor beiden... bereiken ze hun bestemming.

Morgen rijden we naar het dorp om onze opwachting te maken bij burgemeester Hart Thorin. En ook bij Kimba Rimer, Thorins kanselier.

Will Dearborn... als je me in Seafront ziet... het huis van de burgemeester... als je mijn vriend bent, zie me dan voor de eerste keer. Zoals ik jou ook.

Waarom? Ben je verloofd?

Ik geef liever geen antwoord. Mijn positie is momenteel delicaat. Trouwens, het is laat. Hier gaan wij uiteen, Will...



Wij waren toch goed ontmoet?



De kus was kort maar niet zusterlijk.

Ja, erg goed ontmoet, Will.

Vervolg je weg in vrede.



En jij de jouwe. Ik verheug me erop...

... je voor het eerst te ontmoeten.

Je hebt gezien dat mensen over Farson praatten en zich zorgen maakten. Je vraagt je af of die zorgen misschien, heel misschien, overdreven zijn, zoals soms het geval is.

Kijk dan naar Farson, die uitziet over de verbrande en geplunderde puinhopen van Indrie, de hoofdstad van de baronie Cressia. Ruik de lucht, zo scherp van rook dat je ogen tranen.



Drie meter, ik wed twee tegen één.

Klinkt goed.

Ik denk vijf meter, drie tegen één.

Jullie geringe vertrouwen maakt me miselijk. Zeven meter, vijf tegen één.

Ik wed met je, Farson.





Maar niet Farsons
ogen, nee.

Noem afstanden
en wedverhoudin-
gen.

Kom op, laffe
sukkels! Geef me een
stimulans! Hoe ver kan
ik hem wegslaan?



Oog recht naar
voren... schouders
recht... eeeeeen...



De platte kant van zijn
zwaard maakt een lelijk
'spluts'-geluid en zwaait het
hoofd weg.

Acht meter verder stuitert
het tegen een rotschelling,
voor het geval je zelf aan het
wedden was.

En uit het bloed dat door het
hoofd van de arme stumper is
achtergelaten opent zich een
deur. Een deur die wij herken-
nen...

Gecreëerd door de magie
van iemand die wij nimmer
meer hoopten te zien...

Ho, Marten met
de Vele Namen! Ho,
Tovenaar in het
Zwart! En over zwart
gesproken...

Waar is die ver-
vloekte olie die je
me beloofde?

Laten we dat
bespreken... en
andere... zaken van
belang.

Oorlog is een spel. Het enige verschil met onschuldige spelen als kaarten en bordspelen is de inzet. Er zijn allerlei spelen.

Laat het spel nu in burgemeester Thorins huis aanvangen. Het begint met een o zo beschaafd diner en zal zeker in heel Hambry worden uitgespeeld.

Hier zijn de spelers: Roland, Cuthbert en Alain... of misschien zijn ze de stukken. Soms is moeilijk te zeggen wie speelt en wie gespeeld wordt.

Kloppen we aan?
Of lopen we gewoon
naar binnen?

Cuthberts vraag wordt overbodig, want de bewoners komen voor hen naar buiten, zich koesterend in de warme zeelucht.

Goedenavond, heren. Ik ben burgemeester Thorin... Dit zijn sheriff Avery en zijn deputy, Eldred Jonas. Welkom in Seafront, mijn nederige huis.



De burgemeester gaat verder met voorstellen, maar een ieder die ook maar enigszins oplet – niet de burgemeester, die niet goed is in dat soort dingen... – ziet...



... dat Roland niet meer luistert.



In plaats daarvan concentreert hij zich op Susan Delgado. Ze trekt zijn blik als een fontein een uitgedroogd persoon.



Alain en Cuthbert kijken van Roland naar Susan en weer naar Roland, en zelfs Cuthbert Allgood, die in bijna alles humor kan zien, vindt deze afleiding helemaal niet grappig.



En Jonas, nou... Niets ontgaat hem. Niets.



Burgemeester Thorin, die nog niets beseft, besluit met...

Kom met vreugde naar mijn huis, zeg ik u met heel mijn hart, en dat doe ik.

En zo zullen wij, want uw begroeting stemt ons vreugdevol...



En onze dank, meneer Renfrew, voor het onderdak dat u ons geeft in de knechtenbarak van de Bar K.

Het minste wat ik voor de Genootschapjongens kon doen.



Over paarden gesproken, hoe staat het met de paarden? Wij hebben elk paard nodig dat gemist kan worden.



Eh, de bloedlijnen gaan goed vooruit.

Drie op de vijf veulens is heden ten dage goed, en de vierde kunt ge houden en gebruiken, al kunt ge er niet mee fokken. Nog maar één op de vijf heeft extra poten of ogen of zijn darmen aan de buitenkant.

Maar de geboortecijfers zijn laag. De hengsten hebben veel ram in hun rammers, maar minder kruit- en kogelkracht, als ge begrijpt.



Waarom zou dat zo zijn?

O, ik weet wat oude Hash zal zeggen. Hij zal de schuld aan Pat Delgado geven.

Hij zal zeggen dat die met de bloedlijnen knoeide... misschien zelfs insinueren dat die arme Pat met Farson samenspande.

Onzin, zeg ik, maar tegen rodels valt niet te pleiten.



... het enige wat niemand bestrijdt, wat Pat betreft, is de schoonheid van zijn dochter.

Ze is de sjeevin van de burgemeester, weet ge. Zijn bijvrouw. Niet geconsumeerd, niet tot Oogst, en daar is mijn broer niet blij mee, verzeker ik u...



... maar gekocht en betaald, net als vroeger. Haar vader zou van schaamte sterven als hij haar kon zien.

Maar Olive Thorin zou haar graag helpen sterven... want ze weet dat Susan haar man de erfgenaam zal geven die zijzelf hem niet gaf.

Een ellendige zaak is het. Een ellendige zaak.

Het diner duurt eindelijk, en na afloop is er geen ontsnapping mogelijk: Roland en zijn vrienden moeten meedansen met de anderen.

Roland zal wel wensen dat hij zijn revolvers had, dan kon hij de muzikanten neerschieten... of zichzelf... of beide.

En plotseling staat hij tegenover Susan Delgado.

Dank je voor je discretie en je fatsoen.

Hij kijkt koud naar het liefje van de burgemeester... nauwelijks beter dan een hoer. Met een stem dof als wapenmetaal zegt hij...

Ik kan discreet zijn, sai. Maar fatsoen?

Het verbaast me dat u dat woord kent.

Waarom spreekt ge zo?

Ze volgt Rolands ijszige blik en ziet dat hij naar Olive Thorin kijkt, de vrouw die de aanwezigheid van de sloerie van haar man moet verdragen...

En ze begrijpt Rolands afkeer van haar.

Ze vindt het verschrikkelijk... Maar begrijpen? Ja.



Enige tijd later zitten Roy Depape en Clay Reynolds van de Grote Doodkistjagers moe en woedend in de Traveler's Rest... en hun stemming wordt er niet beter op.

Verrek! Wa heeft de kat nou weer naar binnen gesleept en bepist?

Zo te zien ben jij dat, sal.



Wat zei je, dode man?



Ge stinkt naar olie en dennenhars. Waar hebt ge gezeten? Door de Citgo-velden gerold?



De prater heeft al te veel graf gedronken, en dat maakt zijn tong veel te los.

Maar dronkaards spreken vaak de waarheid, en deze dronkaard komt veel te dicht bij de waar-



... want Depape en Reynolds zijn inderdaad naar het Citgo-veld geweest, waar ze tankwagens hebben verstopt voor Farson. Niet iets waarvan ge wilt dat een dronkaard het rondbazuint.

Reynolds denkt dat een snelle trap tegen het achterste van de prater afdoende is.



Maar weet je, geweld maakt de dingen meestal erger. Zo ook in dit geval.

De prater valt tegen Sheemie aan, de achterlijke caféjongen. En Sheemie heeft een emmer met een smerig bocht dat kamelenpis wordt genoemd. Hoe minder daarover wordt gezegd, hoe beter.



De kamelenpis vliegt in het rond en komt op wie terecht?



Nou, als je Satans eerste wet van boosaardigheid kent, namelijk, als het ergste kan gebeuren, gebeurt het meestal ook, heb je het al geraden:



Roy Depape.

Wel, wel, jongen. Je hebt mij erg natgemaakt.



Sorry, grote man,
ik ging van struikel-
de-struik.

Kijk eens wat
je met mijn
laarzen hebt
gedaan.

Lik ze schoon.
Dat wil ik.

Je likt aan mijn
laarzen tot ze droog
zijn, en zo schoon dat
je je eigen stomme
konijngezicht erin
ziet.

Moet dat? Kan ik
niet gewoon 'spijt
me' zeggen en ze heel
goed poetsen?



Likken,
stompzinnige
ezel.



Ik kan dat
gewoon niet
toestaan.

Als ik kon,
zou ik het
toestaan,
maar ik kan
niet.



Onhygiënisch, weet je.
Wie weet welke ziekten er
zo verspreid worden? Je
moet er niet aan
denken.

Ab-so-luut
walgelijk!



Dit is geen plaats
voor een jongen als
jij. Jongens die hier
komen leren slechte
gewoonten, jongen.

Een daarvan is
doodgaan.

Dus ik geef je
deze ene kans.
Maak dat je
wegkomt.



Dank u, meneer. Ik
stel mijn ene kans
op prijs.

Ze zullen er in Hambry nog jaren
over praten... Dertig jaar na de val van
Gilead en het einde van het Genoot-
schap zullen ze er nog over praten.



Hoe de revolver bliksemsnel door een metalen
balletje uit Depapes hand werd geslagen, met
de complimenten van de katapult van zekere
Cuthbert: Depapes vingertopje verbrijzeld, de
nagel afgescheurd.

Iets later, en hij
had rookkringetjes door
zijn eigen handpalm
kunnen blazen.



Roy Depapes verbijsterde hersenen heb-
ben het amper kunnen volgen, en Bert heeft
alweer geladen.

Welnu, als ik uw
aandacht heb,
meneer.





Zeuntje, als je geen barbier bent, doe dan dat knijf weg. Je krijgt geen tweede waarschuwing.

Nee.

Wat?!



Je hebt me gehoord. Ik zei nee.

We zijn in dit dorp voor zaken van het Genootschap. Als jullie ons kwaad doen, zal het Genootschap dat weten. En onze vaders ook.

Dan worden jullie opgejaagd als honden en ondersteboven opgehangen, als jullie gepakt worden.



Zeuntje, er is tot op honderd wielen geen patrouille van het Genootschap, misschien wel driehonderd, en al was er een over gindse heuvel, dan kon het me nog geen scheet in een wervelstorm schelen.

Jullie vaders zeggen me ook geen coyotedrol. Doe dat mes weg of ik knal je hersens uit je kop.

Niemand doet de Grote Doodkistjagers zo iets aan. Dit is jullie laatste kans om...



Nee, het is jouw laatste kans. Je laatste, eerste, enige.

Stop die revolver weg. Doe het nu, of deze dolk gaat in je hart.

Geen woord meer. Genoeg gepraat. Doe het of sterf.

Als de sheriff, nog slaperig en halfdronken van het diner, komt aangewaggeld, zijn de revolvers in holsters gestoken, de messen in scheden, en zijn de kogeltjes weggestopt.



Maar de rauwe zenuwen
en brandende razernij
gieren harder dan de
dorpsdunnie.

We hebben
er een moole
puinhoop van
gemaakt, hè?

Ik zal u vertellen
wat we gaan doen.
We gaan het ver-
geten.

Ik ga niet de komende
drie of vier maanden
afwachten wie van jullie
wie vermoordt.



Sai, ik kan niet geloven
dat ge drie jongkerels
van het Genootschap
last wilt bezorgen. En
jongens...

Ge hebt allemaal
uw eigen brood te
pletten. Niemand
van jullie wil dat iets
als dit hem belet zijn
werk te doen, waar
of niet?



Dus wat ik wil is dat ge met uw
gezichten naar elkander staat,
elkander de hand schudt en uw
verontschuldigen aanbiedt.
Doet ge dat niet, dan...

... dan rijdt ge,
wat mij betreft,
bij zonsopgang
allemaal in wes-
telijke richting het
dorp uit.



Hij heeft
gelijk, jongen. Wil je
een oude man de
hand schudden en
beloven opnieuw te
beginnen?

Ja.

Mijn veront-
schuldigen.

En de mijne,
meneer
Jonas.



Well Dat was een genoeglijke en leerzame avond, nietwaar?

Een diner, een kringdansen, en nog bijna vermoord ook.

Ik heb eens goed in Jonas' ogen gekeken toen hij je de hand schudde, Roland. Hij is van plan je te vermoorden.



Ze willen ons alle drie vermoorden.



We zullen het ze moeilijk maken, maar ze weten nu meer van ons dan onder het diner. We krijgen ze niet meer zo makkelijk onder schot.

Zagen jullie die doodkist-tatoeages op hun handen?



Ja. En die zag ik eerder...

... op de hand van een moordenaar die werd opgehangen voor poging tot moord op je vader, Steve Deschain.

Een moordenaarshand, maar een hand geleid door Fanson, neem dat van mij aan.

Hambry's leiders zijn Fanson's bondgenoten.

Dit eindigt niet goed.

Dat heb ik ook nooit verwacht.

Je zelfvertrouwen is inspirerend, Bert.



Roy... zet je bril af.

Jonas, wat moet dat? Ik...

Als je hem kapot wilt hebben, hou hem dan op. Mij is het om het even.



Oeffff!!!

Weet je hoeveel kwaad je hebt aangericht? Niemand van ons heeft zich roemvol gedragen, maar jij was de idioot door wie het begon!

Het mogen dan rijke jongens zijn, maar dat is niet het enige wat ze zijn. Zoals ze zich vanavond gedroegen... Het was net of ze...



Ze gedroegen zich als scherp-schutters.

Weten jullie waarom ik die jongen Dearborn een hand gaf? Omdat we geen deining mogen maken, jongens. Niet nu we al zo dicht bij de haven zijn.

Maar ik zeg jullie dit... Niemand die een mes tegen Eldred Jonas' rug drukt, blijft in leven.

Geen rijke jongen die zegt dat hij een karwei komt doen...

... en zelfs geen scherp-schutter.

STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE JONGE JAREN
VAN DE
SCHERPSCHUTTER

HOOFDSTUK VIER

De Kussende Maan is afgenomen
en de Marskramersmaan maakt
zijn ije entree.

Susan Delgado zit schrijlings op
haar tweejarige rosillo Pylon. Ze
galoppeert naar het noorden langs
de Valling, alsof ze voor haar
eigen gedachten
op de vlucht is.

Of ze zo hard naar iets toe rijdt of
bij iets vandaan, kan niemand zeggen,
en ik doe dat ook maar niet...

Ik laat de gebeurtenissen...
en de jonge vrouw... voor
zichzelf spreken.

Sneller!
Sneller! Toe
dan, jongen!







Ik kan niet met zekerheid zeggen of Roland de trilling in haar stem hoort...

... of het lichte beven van haar hand bespeurt als hij haar helpt met afstijgen. Misschien verwacht ze dat hij meer van liefde, romantiek, spreekt...

.. voorstellen doet waarvan zij ondanks haar regeling met burgemeester Thorin niet afkerig zou zijn.

Stel je haar verbazing dus voor als Roland vraagt...



Ben jij voor het Genootschap?

Ik dacht dat gij en uw vrienden koelen, wapens en speren kwamen tellen... maar ik wist niet dat ge ook Genootschap-aanhangers telt.

Ja... ik ben voor het Genootschap, denk ik. Want mijn vader was dat. Maar vurig voor het Genootschap? Ik denk van niet.

Wij zien en horen er tegenwoordig niet veel van. Vooral geruchten.



De meeste gewone mensen die ik heb gesproken, denken er zo over. Ze zijn voor, maar onverschillig.

Toch steunen de burgemeester, zijn kanselier, de leiders van het dorp ons van ganser harte. Ik vind dat een beetje...



... vreemd.

Hoeveel paarden grazen er op de Valling?



Bijna duizend. En nog tweehonderd op stal of nog niet afgericht of werkend. Bijna allemaal zuiver.

Niet één afwijking op elke vijf? Niet slechts vijfhonderdzeventig stuks stamboek.

Van wie heb je dat? Dat is... krankzinnig! Als mijn pa hier was...





Maar dat is
hij niet. Hij is
dood.

Mijn vader had een
ongeluk. Fran Lengyll
was erbij. Hij zou niet
liegen over... over...



Fran Lengyll zei tegen
mijn vriend Stockworth
dat er maar vijfhonderd
paarden beschikbaar
waren.

(Belachelijk)

En een
leugen. Je
kunt ze niet
vertrouwen.

En jij? Kan ik alles
geloven wat jij zegt,
Will Dearborn? Heb jij
helemaal niet tegen mij
gelogen? Zweer het in
de naam van je vader.



Ik...



Dacht ik
het niet.



Susan, ik wil je over twee
avonden bij de Citgo ont-
moeten. Het Genootschap
heeft je hulp nodig.

Ik heb je hulp
nodig.



Ik heb...
...jou
nodig.

Het zijn de beste
kussen van zijn hele
leven. Hij zal ze nooit
vergeten.



Verstop die wapens goed, Alain. Als iemand ze vindt, is het uit met ons.

Dank je, Bert. De vorige vijf keer dat je het zei, hoorde ik het niet goed, maar de zesde keer... ja, nu weet ik het.

Zo jong en al zo cynisch. Tragisch.

Als je jouw vriend bent, word je snel oud.

En waar is Roland nou? Niet aan het vrijen met dat meisje, Susan Delgado, hoop ik. Dat ontbrak er nog maar aan.

Zoals hij haar aankeek, als een verliefd hondje. Het was gênant.

Nu maar hopen dat niemand anders het heeft gezien.





Een briefje van thuis. 'Farson gaat naar het oosten. Troepen splitsen zich, een groot, een klein. Zien jullie iets ongewoons?'

Iets ongewoons? Wat betekent dat?



Weet ik niet. We weten bepaalde dingen en we geloven bepaalde dingen.



Maar zou Farson helemaal hierheen komen om paarden te halen? Dat denk ik niet.



We schrijven terug. 'Bericht ontvangen. Met ons gaat het goed. Nog niets te melden.'

En dan wachten we.



Wachten op wat, vraag ik me af.



Tot de eigenares van deze blonde haar die ik op zijn overhemd vond onze missie laat mislukken?

Roland brengt zijn hart bij zijn hand. Straks verliest hij beide nog.



Tervijl Alain en Cuthbert
piekeren over zaken van hart
en hand...

... heeft Roy Depape nog een pijnlijk hoofd...
dankzij een schedeldreun van een kwade
Eldred Jonas... Hij volgt de weg terug die
Roland en zijn ka-tet naar Hambry hebben
afgelegd.

Het spoor, soms warm, soms koud,
voert hem naar een stadje zeshon-
derd kilometer ten westen van Mejis...
het stadje Ritzy, dat zijn naam weinig
eer aandoet.



Uitgedroogd van de rit
loopt hij een saloon binnen
en ontdekt dat er geen
drankjes worden
geserveerd...



... want alle idioten daarbinnen, ook de
serveerster, kijken naar twee andere
idioten die met messen vechten.

Normaal gesproken zou hij
op de uitslag hebben gegokt.

Maar met zijn pijnlijke hoofd en zijn
vinger die nog niet hersteld is van
Cuthberts katapultkogel...

... is hij gewoon niet
in de stemming.

BLAM

Wie moet je hier vermoorden om iets te drinken te krijgen?

Iets drinken en wat vriendelijkheid... meer vraag ik niet.



Iets drinken kun je. Wil je meer... dan kost dat je meer.



Ik zoek niet het soort goedheid dat jij te bieden hebt, pokdalig kreng.

Breng me graf en vind iemand anders om je benen omheen te slaan.



Een vreemde hier zou er goed aan doen iets met anderen te delen.

Deze vreemde houdt zijn delen voor zichzelf. En nou dat glas verdomme, als het u behaagt... of als het u niet behaagt.





Jij bent meer dan wat je lijkt, vreemdeling. Je straalt gezag uit.

En wat weet jij daarvan, grasvreter?



Ik heb oog voor zulke dingen. Die kerels hier zouden het verschil niet weten tussen een jonge heer en een jonge drol.

Zoals die drie jonge heren die hier laatst waren... O, ik was op mijn hoede, maar ik wist dat ze...



Drie jonge heren... zeg je...?



Minstens een van hen stamde af van de Eld, want ik zag zijn vader in zijn gezicht... net zo duidelijk als ik de afgezakte tietten van Jolene daar zie.

Jonge vriend, heb je geld voor iets te drinken? Onthoud het gezicht van je vader en geef een oude stumper geld voor een biertje.



Ik zie niet veel in liefdadigheid, oude baas, maar misschien kun je het verdienen.

Kom mee naar mijn kantoor, dan zullen we zien.



Je kantoor. Dat is een goeie.

Vertel me over die drie jonge heren, oude vader. Als je me vertelt wat ik wil horen, geef ik je metaal.

Goud?

Vertel het me en we zullen zien.



Een van hen was zeker een heer. Want ik zag zijn vader, en zijn vader droeg de revolvers. Echte.

De grote met sandelhouten kolven. De lizers van een scherpshutter. Een van de laatste heren. Steven Deschain van Gilead.

Die jongen die ik zag, was zijn zoon. Hij zal het gezicht van zijn vader nooit vergeten, want hij ziet het steeds weer in de spiegel.

De anderen leken me de zoons van Allgood en Johns, waarschijnlijk... zeker welgeboren.



Hadden ze revolvers?

Niet voor zover de zandhappers van dit gehucht ze konden zien. Waarschijnlijk in hun slaapzakken verstopt.

En welke naam gaf hij op, die jonge heer?

Deerfield? Deerstine? Ik weet het niet goed meer.



Laat maar. Ik weet genoeg. En jij hebt je metaal verdiend.



O ja? Goud of zilver? Wat wordt het, mijn vriend?



Lood.

Roy Depape rijdt weg,
tevreden over de kennis
die hij heeft vergaard.

Terwijl dat gebeurt, zien
we bij een raffinaderij in de
dode landen van Einde-
Wereld de vijand van
allen... zelfs, denk ik, van
hen die denken dat hij
een bondgenoot is...

Marten Broadcloak,
moge hij rotten in de
hel, overgeleverd aan de
Man Jezus.

Halt

Hij brengt zijn handen
naar zijn gezicht, en
dat gezicht...

Noem je naam en
reden, en als ze me
niet bevallen, koester
je volgende stap dan
als je laatste.

... verandert...

... in een ander.

Walter van het
Zwart, voor luitenant
Latigo, als het
u behaagt...

... of niet
behaagt.

J-j-ja, meneer.
Ik... dat is te
zeggen, hij... ik...

L-luitenant
Latigo, eh... ver-
wacht u. Deze
kant op...

... als het niet
te veel moeite
is, sai Walter.

George Latigo is een van Farsons hoogste luitenants. Walter O'Dim is het uiteraard gewend dat mensen beven wanneer hij een van zijn gezichten laat zien.

Nu is Latigo... zo ijskoud als het maar kan. Hij begroet hem bijna onverschillig en geeft hem een rondleiding over de raffnaderij waarvan hij de leiding heeft.

Je laat het werk door trage mutanten doen? Zijn je soldaten niet goed genoeg?

Mijn soldaten zijn te goed, sai Walter. Als ze sterven, moet hun dood zinvol zijn...

Niet verspild door de onvermijdelijke ongelukken die zich voordoen in een proces met...

EEENARRRAH--!!

Spssssssss

YEEEEEEEE!!!

... waterstoffluoride.

Ik wil niet dat getrainde vechters in gelei veranderen omdat er wel eens een buis springt.

Ik begrijp het, luitenant. Wil je het overschot voor me in een zak doen?

Het kan... nuttig... zijn voor mijn onderzoeken.





Eyebolt Canyon. De zeebries is gaan liggen. De leerling-scherpschutters hebben het gevoel dat de rotsen geleidelijk van weerskanten naar hen toe komen.

Wat komen we hier doen, Roland?

Tellen. We zijn hierheen gestuurd om alles te tellen en alles te zien, en dit is iets om te tellen.

O ja. Zestienhonderdveertien visnetten, zeventig ossen, al wil niemand zeggen dat ze er zijn, en in het noorden één dunnie...



Wat dat ook moge zijn.

Dat gaan we uitzoeken.







Dat pad daar leidt van het begin van de canyon naar de veilige andere kant. Gevaarlijk dicht langs de dunne, ik weet het...

... maar in theorie kunnen we het later gebruiken om onze tegenstanders naar binnen te lokken.



Later?

Waarom riskeren dan te sterven...? Als we het nu op de proef kunnen stellen.

Cuthbert maakte een grapje... ja toch?



Misschien wel. Maar hij heeft ook gelijk.

Laten we zien of wij kunnen overleven wat we onze vijanden willen aandoen.

Ze rijden hard door de pas. Het gieren in hun hoofd is bijna ondraaglijk. En dan gaat het gieren...



... over in woorden. En stemmen.

De stemmen van Rolands vader, en Marten, de tovenaer en verleider... en het allerergste: Rolands eigen stem.



Spring erin, scherpschutter.

Spring erin en laat al je zorgen verdwijnen.



Hier hoef je je hart niet
te kwellen met liefde voor
meisjes. Hier hoef je je
kindergemoed niet te
bezwaren met verdriet
om een verloren moeder.

Niets dan het zoemen
van de uitdijende holte
in het midden van het
universum; niets dan
de heerlijke geur van
rottend vlees.

Kom,
scherpschutter.
Word een deel van
de dunnie.



Word een
deel van de
hel.



Arrrhh.
Ondankbare vlegel.
Niemand zal je zo
begeren als ik...

... en in wat voor je
hart doorgaat... weet
je dat het waar is.



Laten we
maken dat we
wegkomen.



Tellen... tellen,
één dunnie...

... en moge
het je slecht
vergaan.



Dat noemen
ze de
Hangrots.

Waarom
toch?



Huh, iets
nieuws om te
tellen.

En dat is...

Tankwagens.
Olietankwagens
verborgen in de
rotsen achter
Hangrots.



Wat zou het goede en
technologisch achterlijke
volkje van Hambry nu aan
zo'n schat van vloeibaar
goud hebben?

Niets. Maar
Farson?

Heel veel, denk ik.
En als het hier
is...

Komt hij het
ooit halen.





Alle dingen gebeuren op hun tijd, zoals Roland zegt, en ge weet wat dat betekent.

Susan Delgado wacht in haar kleedkamer tot de naalster de Oogstjurk komt afmaken, bestemd voor haar vereniging met burgemeester Thorin. En ze denkt ongeveer hetzelfde over alle dingen op hun tijd.

En ze is blij dat die tijd nog niet is gekomen. Eerlijk gezegd denkt ze aan de handen van een man op haar...

... en het zijn niet Thorins handen, dat staat vast.

Het is de kalme hand van de man die ze Will Dearborn noemt.



Stil blijven
staan,
meisje.

Burgemeester
Thorin...

U mag niet... Dit is
niet de plaats en
nog niet de tijd...

Rhea
zel...

Laat haar en
alle heksen
verrotten!

Verrotten,
zeg ik!

Sta stil, mijn
grote verleiding.
Let goed op mij. Ik
moet iets hebben,
een snoepje,
welzeker, dat
moet ik...

... en jij gaat
mij dat
geven.



STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE JONGE JAREN
VAN DE
SCHERPSCHUTTER

HOOFDSTUK VIJF

Welbeschouwd is het leven louter
een kwestie van verwachtingen,
weet ge?

Er zijn dingen waarvan je denkt dat ze een kant op
gaan, en dingen waarvan je wilt dat ze een andere
kant op gaan, en meestal gaat het heel anders.
Neem nou Susan Delgado...

Ze verwachtte dat ze haar 'verloofde', burgemees-
ter Thorin, wel aankon... maar het ging anders, want
hij overweldigde haar.

Ze verwachtte medelijden van haar
tante Cordelia, maar kreeg te horen:
'Hij greep uw tieten en droogneukte
wat tegen u aan, dat is alles.
Niets om u druk om te maken.'

Oké, eerlijk gezegd was dat niet
bepaald een verrassing, maar evengoed...
ze had toch wel een kruimeltje medelijden
kunnen opbrengen.

En dus reed Susan alsof de hel haar
op de hielen zat naar de wilgen, en nu
snikt ze erbarmelijk. Ze wou dat haar
vader er was, maar weet
dat hij dood is...

Ze vloekt op haar lot... haar Ka...
en voorwaar, de wereld is een
duistere, lege plaats.

Dan ziet ze iets... iemand... die haar
in haar ellende bespiedt, en ze
voelt zich opnieuw verkracht...

Ga weg!
Ga weg, wie je ook
bent, wees zo goed
mij met rust te
laten!

Ik zag je over
de Valling rijden. Ik
zou je niet zijn gevolgd,
maar... ik dacht dat er
misschien iets mis
was.

Will? Will
Dearborn...?

Alles is mis,
Will.



Roland.

Wat?
Neem... me niet
kwadelijk, maar ik
weet niet...

Ik heet niet Will,
maar Roland. En nu
heb ik mijn leven in
jouw handen gelegd.
Het is een groot
geheim.

'Roland.' Dat
is een nobele
naam, dat is
het.

Roland...

Als je van me
houdt, bemin
me dan.

Zeg het opnieuw en ik doe het, Susan.
Ik weet niet of dat een belofte of een
waarschuwing of beide tegelijk is, maar...
zeg het opnieuw en ik doe het.

Als je van me
houdt... bemin
me dan.

Welzeker,
dame. Dat
doe ik.





En zo werden de minnaars
verenigd in de baronie
Meijs, tegen het eind van
het laatste grote tijdperk...

... en het groene mos onder de
plaats waar haar dijen samen-
kwamen werd mooi rood door het
vervliegen van haar maagde-
lijkheid.

Zo werden zij verenigd en
zo werden zij verdoemd.

Ka.



Als zij na hun vurige liefdesspel in elkaars armen liggen, vraagt ge u wellicht af wat er in Rolands dromerige geest omgaat. Ge kunt daar even goed naar raden als ik.

Wellicht denkt hij aan hun zachte woorden voor elkaar toen ze in slaap vielen. 'Zult ga voor me zorgen?' had ze gevraagd. Hij had ja gezegd en haar tranen weggekust.



Ze sprak van haar angst voor Thorin. 'Na het Vreugdevuur van Oogst... Thorin...'

'Je zult nooit naar zijn bed gaan,' had hij haar verzekerd. 'Daar kun je op rekenen. Daar zet ik mijn stempel op.' Dus misschien droomt hij dat hij Thorin doodt, of zelfs een zoon in zijn armen houdt die is voortgekomen uit hun liefde.

Wat er in Susans hoofd omgaat...



... zullen wij nu meteen weten.







Een witte driehoek van kwarts, flinkerend in het maanlicht...



Susan!



Susan!
Hou op! Word wakker!

Au!!!

Ge deed me pijn, Roland!
Waarom deed ge me p...?

Hoe... ben ik hier beneden gekomen?



Je had een steen met een scherpe rand. Je wilde jezelf ermee snijden en je wilde niet ophouden.

Susan, mag ik iets proberen?

Ik weet niets van wat er gebeurd is nadat we de liefde hadden bedreven. Alleen dat ik opkeek naar de lucht en dacht hoe goed ik me voelde en dat ik ging slapen. Waarom? Waarom deed ik het?

Iets wat je daarboven nog niet hebt geprobeerd? Welzeker, dat moogt ge.

Ik wil nagaan wie jou dit heeft aangedaan, en waarom. Kijk naar deze kogelpatroon...



Wat danst hij om je vingers? Waar heb je dat geleerd?

Thuis. Doet er niet toe.

Je wilt me hypnotiseren?

Ja... en ik denk dat het niet voor het eerst is.

Het duurt niet lang, alleen al niet door haar vertrouwen in hem.



Hij tast haar geest voorzichtig af, en haar gedachten gaan terug naar haar bezoek aan Rhea, de heks. De gebeurtenissen die ze beschrijft, zijn walgelijk, maar haar stem is kalm en neutraal.

En toen fluisterde de heks in mijn oor...

Wat? Wat fluisterde ze?



Ik weet het niet. De rest is roze.

Roze? Wat bedoel je?



Ze zegt: 'Ja, mijn lief kind, ja zo, zo zift ge een braaf meisje,' en dan is alles roze. Roze en helder, als de maan. En dan...

Dan denk ik dat het de maan wordt. De Kussende Maan misschien. Een heldere roze Kussende Maan, zo rond en vol als een grapefruit.

Roland vraagt zich natuurlijk af of Susan het over Maerlins grapefruit heeft...



... kon hij de heks maar zien
die door die bol naar hen kijkt,
want dan zou hij het zeker
weten.

Konden jij en ik het maar
niet zien en in vredige
onwetendheid van
zulke dingen
voortleven.

De wetenschap dat zo
iemand als zij op welk
moment dan ook kan be-
spioneren wat ze wil, helpt
me niet echt wat beter te
slapen, laat me je
dat wel vertellen.



De kleine doet de
hokie-pokie, maar haar haar
zit nog op haar hoofd. Waarom
deed ze niet wat ik zei?

Blijkbaar
moet ik andere
stappen zetten, ja
dat moet ik.



Breng deze
boodschap naar de
Traveller's Rest,
Musty.



Nou?
Rennen.

Ja, rent ge,
gij ontaard
mormel!



Later, aan de rand
van een verlaten
boomgaard naast
het hek van Citgo...

Vertel me eens,
Bert... Waarom
moeten wij hier op
wacht staan...

... terwijl Roland
erop vertrouwt dat
het meisje hem
rugdekking geeft in
de olievelden?

Ja



Dat vroeg ik me ook af, Alain...
en ook of ze alleen maar
Rolands rug dekt.



Susan... wat
is dit?

De buis die de
olie naar dat gebouw
bracht, denk ik. Het
is van geen belang, hij
staat al jaren
droog.



Al jaren droog...
en toch glad en
zwart van olie?

Je hebt gelijk.
Ik zie zelfs olie
uit de naden
komen.



Ik zie nog meer
voetsporen. Het
is Reynolds.

Dat kunt ge
niet weten!

Toch wel. Hij loopt
met zijn ene voet een
beetje naar binnen
- de linker. En hier zie
je dat.



Het genootschap weet dat hij
...nabovag fress asinchesmagotoo
ze zijn afkomstig van het Oude
Volk of elders anders anders.



'Toch is het Genootschap er niet bang voor, want ze werken niet. Ze zwijgen. Sommigen denken dat Farson gek is geworden omdat hij zijn vertrouwen in zulke kapotte dingen stelt, maar...

'... maar misschien zijn ze niet kapot. Misschien hebben ze alleen dit spul nodig. En misschien weet Farson dat.'

'Als hij de strijdmacht van het Genootschap tot een gevecht kan verlokken op een besloten plaats, waar een snelle terugtocht onmogelijk is, en als hij machinewapens kan gebruiken, zoals die op rupebanden lopen, kan hij meer dan die ene slag winnen.'

'Hij zou tienduizenden bereden strijders kunnen afmaken en de oorlog winnen.'





Maar... zelfs Farson moet toch weten... begrijpen... dat de weg van het Oude Volk de weg van de dood is. Iedereen weet dat, dus zij ook.

De dood is waar John Farson voor leeft.

Wat ga je nu doen?

Ik weet het niet. Ik moet nadenken en ik moet met mijn vrienden overleggen.

Dit loopt niet goed af.

Zeg dat niet, Susan.

Ja, ik zeg het wel. Ik moet het zeggen. Maar wat er ook gebeurt, ik hou van je, Roland.

Susan neemt afscheid en gaat terug naar het huis dat ze met haar tante deelt, als twee kruitmagazijnen in één huis.

Roland ziet Bert en Alain argwanend naar Susan kijken, maar hij zegt niets.

In plaats daarvan rekent hij op hun loyaliteit, want ze zijn ka-tet, verbonden door het lot.

Ka-tet... en waarlijk goede mannen, niet als Farson die de titel 'Goede Man' alleen maar gestolen heeft. Het trieste van ka is... dat het geen onderscheid maakt tussen echt goed en vals goed.

Soms helpt het bij toeval de verkeerden, zoals nu. Berts 'geluksbrenger' blijft aan een tak hangen. Als de verkeerde mensen hem vonden, zouden ze meteen weten dat daar spionnen waren geweest. Gelukkig zijn de verkeerde mannen niet in de buurt, maar palaveren ze in de Traveller's Rest...



Dus de drie
Genootschapjongens zijn
scherpschutters, hè?

Zei ik het niet?
Ik ben zelf ook als
zodanig opgeleid en
kan de arrogante
stank van hun
soort ruiken.



En als je bedenkt dat je zelf ook
een arrogante rotzak bent, maar
dus niet arrogant genoeg, zegt
dat iets over hun arrogantie.

Niet beledigend
bedoeld, Jonas.



Niet als
zodanig opgevat,
Depape, domme
hoop mest.



Dus we maken ze nu dood? Na
al hun gesnuffel, alsof ze een
telkarwei kwamen doen, kan het
niet anders of ze weten al te
veel.



Misschien, Reynolds,
neem ik eerst een kijkje
bij de Bar K.

Ga voor alle
zekerheid naar
Lengyll. Zeg dat we
een man of tien op
het olieveld willen
hebben.

Als de jongens
opduiken, moeten
ze onder vuur
genomen en
gedood worden.
Direct, zonder
waarschuwing.





Duiven !

Ik dacht, misschien
gebruiken ze een heliotroop
voor hun berichten, maar
duiven! Dat was nog even
wat anders!

Ik kom zo bij
jullie. Geduld,
lievelingetjes.



Pik en schijt
maar zolang het
nog kan.



Ik zeg je, Roland, er is iets mis! Het is de gave. Ik heb het nooit zo duidelijk gevoeld!

Er is iets mis in ons knechtenhuis.



De deur staat open.



Ga naar huis
rijken...

'Ga naar huis, rijken...' Elegant, hè? En geletterd.

Hoe kun je zo kalm blijven? Die dat schreef, heeft onze duiven doodgemaakt! Op onze klerengepist!



We moeten
het onze vaders
vertellen!

Hoe? Nu de
duiven dood zijn, zijn
we geïsoleerd. We
weten niet wie...



Dat weten
we wel. Deze haar...
Die moet van
Jonas zijn.

Ik ga hem
zoeken en dan
schiet ik zijn
tanden door zijn
achterhoofd.



Dat doe
je niet.

'Dat doe je niet?!'
Hij heeft onze kleren bevuild,
onze dierbare foto's verscheurd,
obseniteiten op de wanden
gekladderd. En jij wilt
niets doen?

Voorlopig...
niet.



Zij heeft een
lafaard van
jou gemaakt.

Hij kwam onze
listigheid en
voorzichtigheid
stelen. Bij jou is
hem dat gelukt.

Nee. Ik weet
dat een deel
van jou dat echt
geloofd, maar het
is niet zo.



Je hebt je kompas verloren. Je noemt je
achteloosheid liefde en maakt van de
onverantwoordelijkheid een deugd.





Voelt ge het in de lucht?
Ruikt ge het?

Latigo's mannen zijn er getuige van,
hier op de rotsen achter Hangrots.
Ze verwachtten het... maar
verwachtingen doen onder voor de
realiteit...



De realiteit van dat gevoel
van dood en wanhoop dat
ons altijd tot sigul dient
als hij op het toneel zal
verschijnen...



Marten Broadcloak...

De rechterhand
van Farson...

... en de linkerbai
van Satan zelf.



Heil en goed
ontmoet, Latigo. Ik
breng nieuws van de
Goede Man.

Je moet meteen naar
Hangrots rijden. Daar
wachten de Grote
Doodkistjagers op je.



En dan...?



Vertel hun dat Farson niet langer op
zijn olie wil wachten. Zodra de laatste
tankwagen vol is, moeten de Jagers
de grapefruit van Maertyn halen en
Farson tegemoet rijden.

Het zal
gebeuren.

Zoals ik verwacht.
O... en nog iets...



Zorg ervoor dat die
Genootschapjongens dood zijn.
We spelen geen spel
meer met hen.

Ze zijn al veel te lang
op deze wereld.



Niets. Hij deed niets
en wil niets doen.

Alleen zijn liefde naaien.
Dat zal Roland genoeg
doen, welzeker, want het
is nu het enige voor hem.



Ik had hem op zijn
gezicht moeten slaan.
Dan zou ze hebben
opgekeken als hij weer
in het zadel klom!

Susan heeft
de bron van ons
Ka-Tet vergiftigd,
zonder het te weten
en zonder het te
willen. Ze heeft zijn
geest vergiftigd
en de deur naar de
hel is...



... geopend?

Ik ben...
Uitkijk kwijt?
Nou...

... dat is
onverwacht.



Hij noemde
hem de Uitkijk.



Hij zette hem soms
op de knop van zijn
zadel, nietwaar?

En soms droeg hij
hem als een hanger
om zijn nek.

Ze zijn hier geweest.
En dus hebben ze de
tankwagens gezien.

Als ik klaar met
ze ben, zijn hun
oogkassen net zo
leeg als die van jou,
heer Roek.

Ik guts ze
zelf leeg.

STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE JONGE JAREN
VAN DE
SCHERPSCHUTTER

HOOFDSTUK ZES

A man with dark hair, wearing a yellow shirt and dark pants, is riding a dark horse. The horse is facing right. In the background, there is a desert landscape with rocky terrain and a small figure of a person standing near a donkey. The sky is blue.

Over de Seacoast Road rijdt Cuthbert.
Hij mompelt in zichzelf. De boze woorden
die hij met Roland heeft gewisseld, gaan
keer op keer door zijn hoofd.

Was hij te hard? Niet hard
genoeg? Moelijk voor mij om
te zeggen en voor hem om te
weten.

Het dorp ligt nu ver achter hem.
Hij heeft de zon in zijn gezicht
en is nog steeds niet dichterbij
antwoorden. Dan ziet hij een
bekend persoon
naderen.

De man te voet liep met gebogen hoofd,
zijn schouders afhangend, zijn hoed
scheef, zijn laarzen stoffig. Toch kent
Bert hem: de arme, leeghoofdige jongen
uit de Traveller's Rest, die door Bert
voor vernedering door Jonas was
behoed.

De jongen kent Cuthbert als
'Arthur Heath' en Bert kent
de jongen als...

Sheemie!





Boven in de Traveller's Rest zit Coral Thorin te breien en ze probeert met Eldred Jonas te praten.

Maar Jonas is niet zo'n prater.

Arme Coral. Ze zal zich wel afvragen of hij warme gevoelens voor haar heeft...

... of haar alleen maar ziet als iets om te wippen in zijn vrije uren.



Ze bidt, denk ik, voor het eerste en weet in haar hart dat het tweede het geval is.



Wel, wel. Ik wist dat we de kamer van de dame zouden gebruiken, niet dat de dame met de kamer meekwam.

Dat doet ze wel. Wat wil je, Depape?



Iemand voor je, Jonas.

Je kent Latigo nog...?



De goede man van de Goede Man.

Zijn je mannen in de buurt, sal Latio? Je laat de tankwagens bewaken, hoop ik.



Ja. En zodra alles klaar is, brengen we de tankwagens en Maerlyns grapefruit naar de raffinaderij.

Maar ik ben niet naar deze god-vergeten schijfvlak van een dorp gekomen om mijn beleid met jou te bespreken, Jonas.



Neem me niet kwadelijk, sal.



De Goede Man was erg ontstemd toen hij hoorde dat er bezoekers uit Midden-Wereld in Mejis waren. Drie jonge mannen die blijkbaar niet zijn wat ze beweren te zijn.

Het zijn geen jonge mannen, maar jongens. Farson hoeft zich geen zorgen te maken.



De Goede Man wil dat die jongens als een bedreiging voor zijn plannen worden behandeld.



We schakelen ze uit als vogels op de grond. Met verraad als aanklacht.

Drie jonge mannen, alle drie welgeboren, in dienst van John Farson.

Een schokkende zaak, maar wat kun je anders verwachten in deze slechte tijden?

Je hoeft maar 'verraad' te roepen en de menigte komt aanzetten?



Hmm. Ja, het idee van verraad is misschien te moeilijk voor het gewone volk.

Maar moord... met als bewijs een vogelschedel die aan een van de boosdoeners toebehoort, gevonden op de plaats van het misdrijf...



Moord? En het slachtoffer...?

Ik dacht aan je broer, onze geliefde burgemeester.

Wat zou dat jammer zijn. Waarom...

Misschien neem ik zelf de leiding over het gepeupel.



Als Cuthbert bij de Bar K terugkomt, glimlacht hij en heeft hij een kleur alsof hij het hele eind gegaloppeerd heeft. Hij ziet er blij uit, bijna de Cuthbert van vroeger.



Maar Roland vertrouwt niet wat hij ziet. Hij voelt dat de vonk in Berts ogen woede is, geen humor.

Hallo Bert, heb je een mooie rit ge...

Ja, heel mooi, een heel mooie en leerzame rit.

Kom buiten. Ik wil je iets laten zien.

Wat wil je me laten zien, Bert?

Iets geweldigs. Je wilt er vast goed naar kijken.



Bert, je klinkt alsof je je verstand kwijt bent. Wat is er mis met je?



Mis met mij? Niets mis met mij, Alain.

Stralend licht – duizendmaal
sterrenlicht – explodeert in
Rolands hoofd als Cuthberts
vuist tegen zijn kin dreunt.



Roland valt als een
lappenpop neer.

Met zijn galmende oren
kan hij Bert niet goed
verstaan. Eerlijk gezegd
hoeft hij dat ook niet...



Want Rhea's briefje
spreekt boekdelen.

Ik ben dwaas
geweest. Ik heb alles
op het spel gezet.
Onze levens, en ook
haar leven.

Ik ben het
gezicht van mijn
vader vergeten,
en neem me niet
kwadelijk.

Ja, goed,
alleen... sta
op.



'Arthur Heath' kreeg dit briefje van Sheemie, die
het van de heks kreeg. Maar hoe wist ze het? Is
ze helderziend, net als jij, Alain?



Maerlyns grapefruit,
zou ik denken.

Haar ogen en
oren zijn overal.

En die liggen gauw
genoeg onder twee
meter aarde. Neem dat
maar van mij aan.



A large illustration of a cemetery at night. In the foreground, a man in a striped shirt and dark pants stands with his hands on his hips, looking towards a woman in a long, dark, flowing dress. The woman is seen from the back, looking towards a man in a white t-shirt and dark pants who is walking towards them. In the background, there are several tombstones, including a large Celtic cross. The scene is dimly lit, with a purple and blue color palette.

Uren later komen ze op het kerkhof van Hambry bijeen. Vijf jonge mensen die niet weten hoe ze verder moeten gaan. Ze begroeten elkaar aarzelend, noemen voor het eerst hun ware namen. Dan... een onbehaaglijke stilte. Ten slotte neemt Susan het woord.

Ik hoop dat jullie me niet haten. Ik zou daar begrip voor hebben. Ik ben tussen jullie plannen gekomen... en ook tussen jullie drieën... maar ik kon het niet helpen.

Ik hou van hem.

Wij haten je niet. Nee toch, Bert?

Rolands liefde is mijn liefde. Want wij zijn al vrienden sinds we luiers droegen, en we blijven vrienden tot een van ons het pad verlaat en de open plek betreedt.

Misschien komen we alle drie samen aan het eind van het pad, zoals het nu gaat. Deze ontmoetingsplaats zou wel eens profetisch kunnen zijn voor ons ka-tet, als Farson zijn zin krijgt.

A close-up illustration of a man's face in profile, looking towards the right. He has dark hair and a serious expression.

Farson wil een gevecht met de groepen van het Genootschap leveren in de Geschoren Bergen ten noordwesten van Gilead. Hij wil ze in de val lokken, en vernietigen met wapens die hij uit Citgo laat komen.

Ik wil het olieveld vernietigen, en dan wil ik hier weg. Wij vijven.

A close-up illustration of a woman's face in profile, looking towards the left. She has blonde hair and a serious expression.

Wat zijn jullie dan van plan?



We vernietigen wat ze als lokaas in Citgo hebben achtergelaten en treffen hen dan op de plaats waar ze samenkomen. Dat is de Hangrots.

Minstens de helft van de tankwagens die ze naar het westen willen brengen, is daar al. Ze hebben daar een heleboel manschappen. Misschien wel tweehonderd man.

Het is mijn bedoeling dat al die mannen sterven.



Hoe kunnen we met z'n vijven tweehonderd soldaten doden?



Dat kunnen we niet. Maar als we een paar tankwagens aan het branden krijgen, komt er waarschijnlijk een explosie.

De soldaten die dan nog leven, zullen doodsbang zijn, en ze zullen ons zien, want we laten ons zien.

En dan leiden we ze Eyebolt Canyon in.



Je bedoelt dat we ze de dunnie in leiden? Dat is verschrikkelijk.

Een kwestie van overleven. De Goede Man maakt geen gevangenen.



Ik zei niet dat het verkeerd was. Alleen verschrikkelijk.



Het is kort voor vijf
uur 's morgens.



Als Roy Depape burgemeester
Thorins slaapkamer binnengaat,
hoort hij Thorin mompelen in
een droom. Iets over vreemde,
rondvliegende vogels met roze
ogen.



'Mijn vogel, ik heb hem
hierheen gebracht...
hem uit zijn kooi
gelaten,' mompelt hij.
Depape kan er geen
touw aan vastknopen.



Maar dan denkt hij aan de roek – de
uitkijk – die hij in zijn mouw heeft en
vraagt hij zich af of de burgemeester
misschien een voorgevoel heeft van
wat er komt, zonder dat hij het
zeker weet.

Op termijn
doet het er niet
toe, magere zak
botten.





Zo. De
burgemeester
dood...

Farsons sigul met
zijn bloed op de muur
geschreven...

En de mascotte van
de jongen in zijn hand...
natuurlijk afgescheurd
in zijn laatste
worsteling, zonder dat
zijn moordenaars het
merkten.

Als dat niet
hun einde wordt,
wordt niets op
aarde dat.

Wakker worden! Wakker worden,
sai Susan! In de naam van de
Schildpad en de Beer,
wakker worden!

U koos een
slechte dag om uit
te slapen! U moet
gaan, sai!

Gaan? Maria,
wat - geuw
- wat bedoel je,
gaan?

Door de achterdeur!
Aankleden en weg, juffie!
Die jongens zijn weg,
ja, maar als ze nu eens
vrienden hebben? Als ze
nu eens terugkomen
om u ook te doden?

Jongens?
Welke jongens?
Wie zouden ze
hebben
gedood?

Dearborn en
zijn trawanten!
De burgemeester
vermoord!

Dat hebben ze
niet gedaan.

Sai Thorin
is daar net zo
dood om. Zijn
ogen uit zijn
hoofd
gesneden!

Dat zouden ze
nooit doen! Maria, wat
is er met de jongens
gebeurd? Ze zijn toch
niet gedood?

Ik geloof van niet. Er
wordt van alles verteld
en geschreeuwd, maar ik
denk dat ze alleen maar
gevangen zijn gezet.

Susan kleedt zich zo
vlug aan als ze kan, snel
als een slang.

Ze zijn nog niet gedood.
Nog niet. Maar morgen is
het Oogst, en morgenavond
is er het Vreugdevuur.

Nog niet gedood, nee...
maar dat gaat wel
gebeuren.





As.



As en as.

Maar niet wij,
Roland. Ik zweer
het je, mijn liefste,
niet wij.



In de noordelijke hoek van de hut waar
Roland en zijn ka-tet verbleven, trekt
ze de vloerplanken omhoog en vindt
Rolands revolvers, verpakt in zacht leer,
zoals ze had geweten.



En ze fluistert in zichzelf
de woorden die ze nog
niet hardop heeft kunnen
uitspreken...

Roland, wat hou ik
van jou. Wat hou ik
van jou, zoveel als
van de baby die in
mijn buik groeit.

Ik zal jullie
beiden
beschermen. Bij
de man Jezus,
dat doe ik.

Luister goed, en misschien hoor je het: deputy Dave Hollie die het zoveelste refrein van 'Captain Mills, You Bastard' zingt. De sheriff verdraagt het in stilte. Cuthbert Allgood niet...

REWARD
Wanted

Ga zo door
en er hoeft geen
executie te komen. Dan
doden we onszelf, uit
zelfverdediging.

Hou je bek,
worm.

Ik wil de moord
op Arthur Eld zelf wel
bekennen, als je maar
ophoudt met zingen.



Zeg,
vreemdeling!
Howdy!

Sheriff

Wat wenst
ge...



Hé, makker. Laten we...
laten we er-
over praten.

Pak de sleutels
van de muur en
maak de cellen
open.

Dat kan
ik moeilijk
doen.



Zeg, ik weet niet
of dat ding geladen is,
maar ik denk niet dat een
stofvreter als jij...



Nee,
Dave!



Goden, je
bent een
meisje! Je
bent...



Susan?
Je bent gek...
Geef me
dat...



De revolver schokt meer-
malen in haar hand. Het
lawaai is enorm.



De ravage ook.

Daar ligt Dave Hollis,
een jongeman, maar
twee jaar ouder dan zij.

En daar ligt sheriff
Avery in een plas
bloed.

Ze heeft de
politie gedood.

Wat maakt dat
haar?

Antwoord: een
verleefde vrouw. In mijn
ervaring hebben die hun
eigen weten.



Je bent
een engel,
Susan.

Niet ik, Alain. Van Avery
vind ik het niet zo erg,
maar van Dave... We
hebben als peuters met
elkaar gespeeld.

Hij was een van de
goede kinderen - nooit
een vlechtentrekker of
bullebak - en hij werd
een goed mens.



Nu heb ik hem
gedood, en wie
zal het zijn vrouw
vertellen?

Ik heb voor
mijn liefde de
allerhoogste prijs
betaald... mijn ziel.



Je deed wat je
moest doen. Het
was hem of ons.

Za kreeg
jullie vrij!



Ik wist het!
Die goeie ouwe
Susan!

De paarden zijn
gezadeld. Susan zei dat
tegen me en ik deed het.
Ik deed het goed.



Susan, Sheemie... denk na over een plaats waar we ons op z'n minst tot morgenvroeg kunnen verschuilen...

En we moeten daar binnen een uur kunnen zijn. Niet aan de Great Road. Het mag in alle richtingen zijn, behalve in het noordwesten.

Waarom niet het noordwesten?

Omdat we daar nu heen gaan.



We hebben iets te doen.



En we laten ze weten dat we het doen. Vooral Eldred Jonas.

Hij moet weten dat het spel uit is.

Hier komen de echte scherpschutters.



Laten we zien of hij daar tegenop kan.



Een uur of zo later
daveren de eerste
explosies over het
olieveld van Citgo.



Eldred Jonas wordt
wakker geknald door wat
sommigen later het grootste
Oogstvuurwerk aller tijden
zullen noemen.

Hij zit stomverbaasd
naar nog drie explosies
te kijken, bijna direct over
elkaar heen.

Van het vlamme olieveld stijgt
een grote roodoranje vuurbal loom
de zwarte nacht in, vervaagt en
verdwijnt.

En een naam komt
als een vloek op zijn
lippen.



Will
Dearborn.

Jonas komt snel met zijn mannen samen en zet een strategie uiteen om af te rekenen met de ontsnapte gevangenen, die een puinhoop maken van John Farsons belangen.

Intussen denkt hij aan een ander bezit van de Goede Man... het belangrijkste bezit...

Die verrekte bol in de handen van die nog meer verrekte heks.



Hij besluit hem terug te halen. Als de bol kapot is, zou dat Latigo's verantwoordelijkheid zijn, niet de zijne.



Zo! Daar zijt ge, grote jongen.

Ik dacht wel dat ge rap zoudt komen.

Jonas bedwingt een huivering als hij haar ziet. Ze lijkt helemaal leeggezogen door de lichtgevende roze bol in haar hand.





Hij bevalt u, is het niet?

Welzeker, hij bevalt u, zoals het eenieder zou bevallen, zo'n mooie schittering; maar wat ziet ge, sai Jonas?



Wel verdraaid!

Welzeker, het is Thorins liefde dat nimmer zijn liefde was! Dearborns bijlaap! Kijkt ge wat beter, sai Jonas, kijkt ge beter.



Ze deed meer dan neuken met Will Dearborn. Ze hielp hem ontsnappen, hem en zijn makkers.

Nu, ziet ge de jongens? Ziet ge ze, mijnheer sai?



Nee. Ze is alleen. Zo te zien zit ze te wachten.

Waar wacht ze
op, denkt ge?

De jongens. De
drie baardeloze
hoerenzonen uit
Binnen-Wereld.

Maar haar
werverdiende dood
zal haar eerst
bereiken... dat wil
zeggen...

... als ge
haast
maakt.



STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN



DE JONGE JAREN
VAN DE
SCHERPSCHUTTER

HOOFDSTUK ZEVEN

*H*et wordt nu onaangenaam. Ik
waarschuw u. Heel onaangenaam,
weet ge?

Alsof een wagen met een
jonge vrouw erin stuurloos de
helling afdendert, naar een
afgrond toe.

Verbeeldt u dat u de passagier bent, of
een arme drommel die van verre toekijkt.
In beide gevallen ziet ge de ondergang
komen en voelt ge u hulpeloos.



Zie nu de passagier. Susan
Delgado, dromend van haar
wilgenbosje... van haar leven met
Roland... van hun kind in haar buik.

Eerder heeft ze naar de sterren
gekeken en voor haar ware
liefde gebeden. Daarbij viel ze
in slaap.



Haar ontwaken zal
minder idyllisch
zijn.



Wakker
worden,
zonnestraaltje.

Je zou hier niet in je
eentje moeten slapen.
Niet zo'n knappe sai
als jij.

Maar wees
niet bang.

Ouwe Eldred
Jonas en zijn Grote
Doodkistjager...

... brengen
je terug naar
waar je
thuishoort.

Hij trekt haar ruw uit de hut en maakt daarmee een gewelddadig eind aan haar vredige nachtrust.

Zacht en mooi. En slim. Geen wonder dat Dearborn verkikkerd op je is.

In het land waar ik vandaan kom, is een gezegde: slimme meisjes gaan naar de hel. Heb je dat ooit gehoord?

Ze hebben je aan je lot overgelaten, zonnestraaltje. Snel geneukt is meestal snel vergeten, hoe triest dat ook is.





Weet je waar
ze heen zijn
gegaan?

Ja.

Als je het ons
vertelt, wordt
alles misschien
gemakkelijker voor
je. Denk je ook niet,
Depape?

Welzeker. Het zijn
verraders, Susan –
voor de Goede Man.
Als je weet waar ze zijn
of wat ze in hun schild
voeren, vertel het ons
dan.





Clay... breng haar naar het dorp terug. Als ze het je moeilijk maakt, ga je je gang maar met haar.

Ach... ga anders ook maar je gang met haar.



Rhea... Geef me die lichtgevende bol die de Goede Man je heeft toevertrouwd. Die in die zak van jou.

Blijft ge van me weg, gij smeerlap! Blijft ge weg, of ik breng de bliksem en laat u doodslaan!



Hij is niet van jou, heks, ook nooit geweest. Geef hem aan mij.

NEEEEE!!!



Ik werp hem nog liever te pletter dan dat ik hem afgeef aan u en uw soort!

Hier, neemt ge hem! En moge hij u verdoemen zoals hij mij verdoemd heeft!

Dankie-sai.

Vraag je je af waar Sheemie
al die tijd was?

Die arme, leeghoofdige
jongen was even gaan
pissen. Dat is alles.

Hij voelt zich schuldig
omdat hij er niet was
geweest om Susan
te beschermen.

Als hij er was geweest, zou
het natuurlijk precies zo zijn
gegaan, alleen zou hij dood
zijn geweest. Nu...

De roep van de natuur
heeft hem in staat gesteld
Susan en Clay te volgen,
voor zover dat nut
heeft.



Intussen staan Roland en zijn ka-tet, onwetend van Susans moeilijkheden, bij het Kwade Gras, klaar om hun val te laten dichtklappen...

Ze komen er weer aan.

Weet je het zeker, Alain?

Ja. Allemaal. Ik voel het, als roze bliksem.

Er hangt veel van jou af, Bert. En van je katapult.

Dat weet ik.

Hoeveel munitie heb je?

Bijna vier dozijn stalen kogeltjes. Dat moet genoeg zijn.

We worden vandaag op de proef gesteld, Roland. We bewijzen ons of we sterven. Daar komt het op neer.

Ja. Daar komt het uiteindelijk altijd op neer.

'Uiteindelijk.'

Roland spreekt
een waar woord.

Maar als Jonas en zijn
mannen naderen, weet zelfs
Roland niet hoe dichtbij het
eind is, in zoveel opzichten.







Ogen
openhouden,
ledereen.



Jonas zei dat die
verrekte vlegels
zich overal kunnen
schuilen.

Unhhh!!!



En het zou net
wat voor ze zijn
om in hinderlaag
te...



... wat is
dat?



Mooi. Hij wordt
aangevallen, en wat doet
hij? Hij blijft staan.

Hij maakt mijn
leven eenvoudig. Laat
ik hem een cadeau
geven.



Misschien
kan ik het
beter naar
zijn weduwe
sturen.



'Dat waren er drie,' mompelt Roland.

Als hij daar rijdt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, moet hij weten dat het niet zo gemakkelijk kan blijven. Maar hij mag toch dromen?



Nog nieuws?

Hè?



Terwijl Roland zijn mes in de keel van de man begraaft en hem van zijn paard laat vallen...



... werpt Alain zijn dolk naar een andere ruiter.



Het resultaat is minder effectief.



Geen heimelijkheid meer.

Nu werd het een rauwe moordpartij.



A dramatic comic book illustration. A man with dark hair and a determined expression is riding a white horse. He is wearing a light-colored shirt and dark pants. The horse is galloping through a dark, stormy landscape with tall grass and bare trees. The background is a mix of dark and light yellow, suggesting a bright light source behind the clouds. The man is holding a small object in his right hand. There are two speech bubbles coming from him. The overall mood is intense and action-packed.

Heil! Heil! Naar mij,
scherpschutters!

Naar mij! Dood
ze allemaal!

Geen
gevangenen!

Ze rijden op de hoofdmacht af. Voor het eerst rijden ze ten strijde, zoals wolven schapen aanvallen...



De drie jongens zijn getraind als scherpschutters, en wat ze aan ervaring tekortkomen...





... en schieten voordat de mannen die voor hen reden beseften wie er achter hen was gekomen of wat er gebeurde.



... maakten ze goed met hun scherpe ogen en jonge reflexen.



Door hun revolvers werd de woestijn ten oosten van de Hangrots een slachteveld.

A close-up of a man with glasses, shouting with his mouth wide open. His expression is one of intense anger or frustration.

Het zijn die jongens!

Dit kan niet gebeuren! Het kan niet! Wij zijn met te veel!

Vervloekt zijt ge! Om, gij verrotte zusterneukers!



Roy Depape...

A large panel showing a man with dark hair and a serious expression riding a horse. He is wearing a yellow and black striped tunic and a dark skirt. The horse is dark brown with a white blaze on its face. The background is a bright, hazy yellow.

... wij hebben de rekening van onze schermutseling in de Traveller's Rest nog niet vereffend.

Alle goede dingen...



Naar mij!
Naar mij,
mannen.

Het zijn er maar
drie, in naam der
goden! Naar mij,
lafaards.

Depape?

Maar drie... het
zijn er...

Dit kan niet
gebeuren.

Dit kan niet
gebeuren!



Dearborn, gij
beroerling...!

Het is Roland.
Roland uit het
Huis van Eld.



Ik wist het. Je lijkt
Arthur Eld zelf die
me komt halen. Maar
nog niet. Nog niet.

Als je dichterbij
komt, gooi ik de bol
kapot! Ik meen het,
verrekt joch!

Ik gooi hem
kapot! Bij alle
goden, ik...

Passende laatste woorden,
want het volgende moment, als
Roland twee kogels door zijn
gezicht jaagt...

... staat Jonas zelf voor
alle goden.





Ik wed dat het geen
aangename ervaring
voor Eldred Jonas zal
zijn.

Roland? Roland?
Ik geloof dat je
daar niet mee moet
spelen.

Zeker niet nu. Reken maar dat
ze bij de Hangrots het schieten
hebben gehoord.

Als we willen afmaken wat
we begonnen zijn, hebben
we geen tijd voor...

Ja, Bert.
Je hebt
natuurlijk
gelijk.
Waar zijn
de anderen
heen?

Ik denk dat minstens
vijfentwintig van hen dood zijn.
De rest is weg. Die hadden
hun buik vol van de oorlogen in
Midden-Wereld, denk ik.

Heil,
scherpschutters. Kijk
wat ik heb. Ik denk
dat ik verliefd ben.



Terwijl de scherpschutters in alle rust hun overwinning vieren, heeft Cordelia Delgado iemand te eten.

Ik heb Susans ongetrouwde tante al hier en daar genoemd. Eerlijk gezegd denk ik liever niet veel aan haar.



Hoe minder gezegd wordt over een vrouw die de maagdelijkheid van haar enige nichtje verkoopt, hoe beter, als ge me kunt volgen.

Toen Rhea van de Còos aan tante Cordelia kwam vertellen dat Susan haar maagdelijkheid aan Roland had geschonken, was Cordelia razend van woede.

'Als ge het haar betaald wilt zetten, heb ik uw hulp nodig om mijn kracht op te bouwen,' had Rhea in haar oor gemompeld.

'Wat je maar wilt,' zei Cordelia.



Vijf minuten en een dosis hypnose later laaft Rhea zich aan Cordelia's levensvochten...

... terwijl een vreselijke, brandende haat bij haar opkomt. Tussen het slurpen door fluistert ze...

'Charyou-boom.'

Woorden met zo'n krachtig gif
dat ver weg luitenant Latigo denkt
dat hij iets hoort... en hij zet het uit
zijn hoofd.

Hij heeft belangrijker zaken
aan zijn hoofd. Want de
olietankwagens voor John Farson
rijden niet vanzelf, hè?





Alleen
zullen....

... Latigo's mannen
ze ook niet
verplaatsen.



Niet als ze door
machiegeweer-
vuur worden
neergemaaid.



Zodra Alains kogels de tanks doorboren en ze tot ontploffing brengen, is er geen houden meer aan.

Latigo's kamp is een hel van olie, en John Farsons plannen voor een gemotoriseerde aanval gaan op in zwarte rook, verwaaiend in de wind.



Rijden!

Rijden, rijden, rijden!



Hendricks! Ik zie ze!
Ik neem je mannen
en jaag zelf achter
ze aan!

Roep zoveel
anderen op als je
kunt! Ze gaan naar
die canyon!

Die loopt dood.
We maken er een
schietbaan van.



In Hambry is de stemming somber. Nu de nieuwste moorden nog in de lucht hangen, komt er bijna niets van het Oogstfeest. Zelfs het naderend vreugdevuur lijkt een leeg gebaar.

En dus zoeken de bezoekers van de Traveller's Rest naar iets om hun frustratie op te richten... of beter nog, iemand die hun zegt waarop.



De meesten van u kennen mijl Rhea, de wijze vrouw van de Cöös.

Deze dame naast me is de tante van het wicht dat gisteravond drie moordenaars heeft bevrijd en de sheriff heeft vermoord!

Wreed is dat wicht! Wreed en harteloos! Een jonge vrouw die haar dorp verried en zich tegen haar eigen soort keerde.

Kom, Cordelia, vertelt ge hun wat ge mij vertelde.



Ze zei dat ze niet het liefje van de burgemeester wilde worden. Hij was niet goed genoeg voor haar, zei ze.

En toen verleide ze Will Dearborn. De prijs voor haar lichaam was een goede positie in Gilead als zijn gemalin... en de moord op Hart Thorin.

Dearborn betaalde graag haar prijs. Zijn vrienden hielpen.

Wellicht hebben zij haar ook gehad.



Schobbejakken! Achterbakse jongkerels!



Neemt ge haar. Ge moet haar nemen. Ik zeg het met liefde en droefheid, dat doe ik.

Charyou-boom.

Opnieuw zweeft dat woord helemaal naar Latigo toe. Als woorden geuren hadden, zou dit naar de dood ruiken. Opnieuw heeft het geen betekenis voor hem.

Hij rijdt op Eyebolt Canyon af. Zijn mannen volgen hem op de voet. Ze zijn met honderd keer zovelen als de drie jongens...

... maar waarom heeft hij het gevoel alsof de muren op hem afkomen?



Houdt de paarden in!

Ze zijn bang voor iets, luitenant. Ik ook, als je het wilt weten...



Het zijn maar wat botten. Stomme botten. John Farson tolereert misschien lafheid van dieren, maar niet van jou, en ik ook niet, begrepen?





Ja, luitenant.

J...
Wat gebeurt er daarachter?



Verdoemenis!
Die sluwe schoften
hebben de struiken
achter ons in brand
gestoken!

Goden van
hemel, goden van
aarde, we zitten
in de val!

Hou je bekl! Je
beschaamt jezelf
met elk woord!

Dus we kunnen
niet terug. Nou
en? Waarom
zouden we?

Zij zijn met
drie en wij met
tweehonderd! We
maken ze dood
en... en...



... en hou op met
dat gekrijs? Goden!
Wie krijst er als een
bange vrouw?!

Dat doen
wij niet,
luitenant!
Het is... het
is...



Nee...

Kom
binnen!





Kom binnen,
leger van de
Goede Man.

Kom op bezoek... bij
wat ze... de dunnie
noemen.



Gegroet,
George Latigo. Ik voelde
al van verre dat je kwam.
Opende je geest voor de
glorie van Charyou-boom.

Hurk hier
maar neer.



Wees
gerust.

Wees in
vrede.

Wees in
één.

Latigo wil er met zijn
wapen op schieten...
maar het valt uit zijn
verslachte vingers.

Als hij de dunnie in
loopt, zwelt het gejengel
aan en aan. Het vult zijn
oren tot er niets anders
meer is...

Helemaal niets
anders meer.



We hebben ze gedood.

Ik heb ze gedood.

Jouw plan, maar wij voerden het uit. Als je verdriet voelt, delen wij dat.

Ik voel geen verdriet. Is dat erg?

Ik denk van niet.



Roland... wat is er?

Hij roept naar me. De bol.

Laat hem. Er komt niets goeds van die bol.



Ik... ik moet hem zien. En dan gaan we naar Susan terug en halen haar weg uit... uit...



Roland van Gilead. Roland, zoon van Steven.

Kijk vooruit, Roland. Zie je lot.

Je zult iedereen doden van wie je houdt...

... te beginnen
met Susan...

... en toch zal
de Toren voor je
gesloten zijn.

Neel Nee
nee nee nee
nee nee!

Is ze niet mooi? De
menigte om haar heen
scandeert 'Charyou-
boom, Charyou-boom',
terwijl haar kleren branden
en haar haren laaien als
een kroon.





Aan het eind van
haar leven voelt ze hitte,
maar geen pijn, en ze denkt
aan jou, lachend met een
gemak en een vrijheid die je
in je lange leven nooit meer
zult vinden...

En het is jouw lach
die ze meeneemt
als ze haar
laatste woorden
uitschreeuwt...

ROLAND,
IK HOÛ
VAN JE



Er is op het eind geen
woord, zelfs geen 'nee' in
zijn geschreeuw. Hij brult als
een dier dat gevild wordt,
zijn handen vastgelast aan
de bol, die pulseert als een
op hol geslagen hart.

Hij kijkt in de bol
terwijl ze brandt.

Alain kan Rolands hart niet van
de bol af nemen, en dus legt hij
zijn handen op Rolands wangen
om hem aan te raken.

Want er is daar niets aan
te raken. Er is daar niets.

En het ding dat met Alain en
Bert naar Gilead zal rijden,
zal niet Roland zijn, zelfs
geen geest van Roland.

Als de maan aan
het eind van zijn
cyclus is, is Roland
weg.

Einde

STEPHEN KING

Nawoord

Een open brief van Stephen King

Ik heb er even over gedacht dit de vorm van een stripscenario te geven: jij en ik, in een stoffige kroeg in de woestijn, misschien wel in het stadje Tull, met ouwe Sheb die 'Hey Jude' speelt op de piano. Maar toen zag ik vreemde schepsels in de hoeken... en een zandstorm die buiten kwam opzetten... en een posse van mutanten ergens dichtbij. Want zo werkt mijn geest. Algauw zou het een verhaal zijn en dan zou ik hier de hele nacht zitten. Het moet dus maar een brief worden. Een wijdlopige.

Maar een scenario zou grappig zijn geweest, *n'est-ce pas?* Nou ja.

Ik vroeg Chuck Verrill (agent) of hij zich herinnerde hoe ik met Marvel Comics in bed was beland (ik zie het altijd als liefde, nooit als zaken), en hij antwoordde dat Joe Quesada op een gegeven moment, toen hem werd gevraagd met wie hij graag zou willen samenwerken – misschien zelfs in *Marvel Spotlight!* – had gezegd: 'Stephen King.' Dat werd me verteld en toen zei ik tegen iemand – misschien tegen Chuck of Marsha DeFilippo (assistente) – dat samenwerken met Marvel Comics me helemaal het einde leek. Ik bedoel, ik ben volwassen geworden, maar dat zijn de stripverhalen ook, en ik heb ze nooit echt achtergelaten.

Ik weet niet wie met het voorstel van de Donkere Toren-boeken kwam, maar ik was meteen enthousiast. Nadat ik *Watchmen* en *Preacher* en *V for Vendetta* had gelezen, dacht ik dat een getekende versie van de Tower-verhalen – of van verhalen over Roland de scherpshutter die nog nooit waren verteld – een heel goede film of een geweldige tv-miniserie zou kunnen opleveren.

Verder ben ik nieuwsgierig. Ik ben altijd nieuwsgierig en wil graag zien wat nieuwe formules met oude werken kunnen doen. En de boeken zijn onaantastbaar, kunnen gewoon niet veranderd worden (zolang de censors op een afstand blijven). In feite is er dus geen risico, hè? Daarom zeg ik meestal 'ja' tegen filmaanbiedingen, en daarom ging ik akkoord met een soort camp-versie van *Carrie* op het toneel (om nog maar te zwijgen van een operaversie van *Dolores Claiborn* waarmee iemand momenteel in Londen aan het stoelen is). Waarschijnlijk worden sommige van die experimenten waardeloos, maar wat geeft dat? Lezers kunnen altijd terugvallen op de boeken, die niet waardeloos zijn (al denken sommige critici daar anders over).

Bovendien kijk je altijd naar het talent dat bij zo'n project betrokken is. Op dit moment is er ongelooflijk veel talent in de wereld van de stripverhalen, en veel daarvan zit bij Marvel. Ik heb er met hen over gepraat, maar eigenlijk hoefde ik niet te worden overgehaald; per slot van rekening ken ik de markt. Ik lees al Marvel-strips sinds de tijd dat Stan Lee zich voor het eerst moest scheren. Ik was er al bij sinds Jack Kirby *Fantastic Four* tekende en kan me herinneren wanneer Spidey de verdwenen-maar-niet-vergeten *Plastic*

Man (en de onsterfelijke Woody Winks) opvolgde als voorwerp van mijn genegenheid en respect.

Of ik aan nog meer romans denk die in strips zouden kunnen worden omgezet? *Ogen van vuur* zou een mogelijkheid zijn, maar ik weet niet hoe het met de rechten zit. Oorspronkelijke projecten? Reken maar. Ik zou graag een schokkend verhaal schrijven over zombies die de wereld veroveren, verteld vanuit het gezichtspunt van een aantal meisjes dat als Californische trutjes begint en zich ontpopt als keiharde, genadeloze survivors. Ik zou graag een verhaal over een tijdreiziger willen vertellen die een restaurant vindt dat in verbinding staat met 1958. Je komt daar steeds in dezelfde dag terecht. Op een dag gaat hij weer en blijft hij in 1958. Hij laat zijn leven in 2007 achter. Waarom? Hij wil wachten tot 22 november 1963 en dan Lee Harvey Oswald tegenhouden. En dat doet hij, in de overtuiging dat hij de wereld daarmee repareert. Maar als hij naar 2007 terugkeert, blijkt de wereld in een nucleaire ravage te zijn veranderd. Je kunt niet ongestraft knoeien met VADERTJE Tijd. Dus dan moet hij weer terug om zichzelf tegen te houden... maar hij heeft ondertussen een fatale stralingsdosis opgelopen, waardoor het een wedloop tegen de tijd wordt.

Of een verhaal over een keurige woonwijk waar alle vrouwen heksen zijn en de strijd tussen goed en kwaad zich net onder de oppervlakte van voetbalwedstrijden, autowassen en pokeravondjes afspeelt (de kerels zitten in het souterrain te poken en de meiden roepen in de achtertuin Nyarlathotep op, de blinde violist uit de ruimte).

Er zijn zoveel ideeën dat er geen vertellen aan is. Als Magere Hein me komt halen, zeg ik waarschijnlijk: 'Wacht! Wacht! Ik moet je dat verhaal vertellen over...' Enzovoort. Praat praat praat.

Of ik zo'n stripverhaal zou willen schrijven? Nou en of. Ik hou van het proces, dat ik van nabij heb kunnen gadeslaan toen de Donkere Toren-boeken in strips werden omgezet. En het zit zo dicht bij het schrijven van filmscenario's dat ik me dat proces waarschijnlijk wel eigen kan maken. Maar ik heb te veel boeken te schrijven, denk ik, al is de kwaliteit van deze Donkere Toren-serie buitengewoon bevredigend. Ik heb zelden zo'n goed gevoel gehad bij een project terwijl dat nog in wording was. Jae Lee is verbazingwekkend, en de kwaliteit van het schrijven – teamwork, en wat een team! – is hoog. Ik denk dat de fans verstedd zullen staan.

En als ik een Marvel-strip zou kunnen schrijven over elk personage dat ik maar wilde? Spiderman natuurlijk. Peter Parker, de oorspronkelijke lijdende superheld. Ik weet niet wat ik met hem zou doen... al zie ik wel een zenuwinkling voor me... en een groeiende wirwar van obsessief-compulsieve stoornissen die niet met medicatie te verhelpen zijn (anders zouden de bijzondere krachten natuurlijk verloren gaan), en een revalidatiecentrum op een tropisch eiland... natuurlijk een aardbeving... of misschien een vulkaan... een groeiend geloof dat de wereld zal vergaan als hij de deur niet precies drieëntwintig keer aanraakt voordat hij zijn flat verlaat... o, en het gevoel dat zijn pak steeds strakker wordt... zodat het moeilijk wordt om adem te halen...

Dat soort dingen. En nog veel meer. Maar ik moet gaan voordat dit serieus wordt. Lange dagen en aangename nachten, en moge het je wel bekomen.

Stephen King



STEPHEN KING

DE DONKERE TOREN





DE JONGE JAREN VAN DE SCHERPSCHUTTER

'De man in het zwart vluchtte door de woestijn en de schutter volgde hem.'

Zo begint *De Donkere Toren*, een van de grootste epische successen van de afgelopen twintig jaar, het meesterwerk waarmee Stephen King zijn miljoenenpubliek voorgoed aan zich wist te binden, met in de hoofdrol Roland, de laatste scherpschutter, die in een wereld vol oude technologie en dodelijke nieuwe magie gedreven op zoek is naar de geheimzinnige Donkere Toren.

DE DONKERE TOREN

In deze bijzondere uitgave, de *graphic novel*-editie *De jonge jaren van de Scherpschutter*, vertelt Stephen King meer over de achtergrond van Roland, onder meer hoe hij door de wrede Cort werd opgeleid tot Scherpschutter.

En zo leren wij in deze voorgeschiedenis van het epos *De Donkere Toren* Roland kennen als een sterke, dappere en eerzame jongeman. Zo komen wij ook te weten hoe hij door schade en schande, door menig duel en door menige teleurstelling, uiteindelijk veranderde in de door de wol geverfde, bikkelharte en grimmige Roland zoals wij die kennen uit de boeken van *De Donkere Toren*.

UITGEVERIJ

ISBN 978-9024527878



9 789024 527878

WWW.BOEKENWERELD.COM